



FÖRENINGSSÄRENDEN

Föreningen Stockholms läns taxeringsnämndsordförande och kronoombud

höll årsmöte den 3 mars. Sedan styrelse- och revisionsberättelser godkänkts, omvaldes den förutvarande styrelsen och består således för innevarande år av länsassessor Gustaf Åhström, Solna, ordförande, f. 1. byråsekreterare Erik Eriksson, Stockholm, vice ordförande, stadsfogde-assistent Sixten Hellqvist, Lidingö, sekreterare och kassör, ingenjör Wilhelm Watz, Märsta och häradsskrivare Einar A. Blomgren, Stockholm. Till suppleanter omvaldes kamrer Helge Pegnér, Gottröra och 1 landskanslist Carl-Gustaf Ludvigsson. Även revisorerna 1. landskanslist Gunnar Ericson, Stockholm, och landskanslist Knut Hellkvist, Solna, omvaldes och likaså suppleanten taxeringsrevisorn Lennart Mellbin, Stockholm.

Efter de egentliga årsmötesförhandlingarna höll 1. landskanslist Ludvigsson föredrag över ämnat "Några tekniska spörsmål i samband med inkomsttaxeringen".

Därefter intogs gemensam middag, varvid som gäster inbjudits landskamrer Kjell Edström, taxeringsintendenterna E. Hedensiö och G. Larsson samt chefen för PN:s kansli t f länsassessor S. Sundelius. Landskamrer Edström hälsades välkomna till länet av fungerande ordföranden Eriksson.

Föreningen Blekinge läns taxeringsnämndsordförande och kronoombud

höll årsmöte i Frimurarhotellets festvåning i Karlskrona den 3 mars 1960.

Årsmötet öppnades av ordföranden, häradsskrivaren Alfred Linderson, som hälsade inbjudna gäster, landskamreraren Agnar Cederberg, taxeringsintendenten Gunnar Eklundh och biträdande taxeringsintendenten Tore Torsson, och de till ett 40-tal närvarande medlemmarna välkomna.

Till styrelse för det kommande verksamhetsåret omvaldes häradsskrivaren Alfred Linderson, Karlshamn, ordförande, lantbrukaren Börje Johnsson, Mörrum, vice ordförande, kronokamreraren Gunnar Porshed, Karlskrona, sekreterare, socialvårdssysslomannen Åke Sverdén, Ronneby, kassaförvaltare, och kontraktsprosten Torsten Knutsson, Ramdala.

Till styrelsesuppleanter omvaldes skogvaktaren Gottfried Johansson, Asarum, kommunalkassören Erik Röhné, Nättraby, och lantbrukaren Hugo Andersson, Torsabjörke.

Revisorer blev lantbrukaren Johan Andersson, Liatorp, och brukstjänstemannen Gunnar Sjösten, Kalling, och revisorssuppleant taxeringsassistenten Sigvard Ekström, Ronneby.

Till ombud vid Riksförbundets årsmöte valdes kronokamreraren Gunnar

Porshed med stationsmästaren Hilding Lindsten som ersättare.

Efter årsmötesförhandlingarna lämnade taxeringsintendenten Gunnar Eklundh en redogörelse för nyheter vid 1960 års taxering. Biträdande taxeringsintendenten Tore Torsson informerade om vad JO i sin ämbetsberättelse till 1960 års riksdag uttalat rörande taxeringsförfarandet i första instans. Efter föredragen följde frågor och diskussion rörande aktuella taxeringsproblem.

Årsmötet avslutades med gemensam middag.

Föreningen Kristianstads läns taxeringsmän

hade den 24 februari årsmöte å Frimurarhotellet i Kristianstad. Sedan härads-skrivare C. A. Westergren utsetts att leda förhandlingarna föredrogs och godkändes styrelse- och revisionsberättelser och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Till styrelse för år 1960 utsågs landsfiskal R. Liljeberg, Båstad, ordförande, härads-skrivare C. A. Westergren, Osby, vice ordf., landskanslist E. G. Thomasson, Kristianstad, sekreterare och kassör, f. landskanslist N. S. Önnemark, Kristianstad, och nämndeman A. Johansson, Perstorp. Till suppleanter utsågs skogsmästare E. Larsson, Ljungbyhed, och folkskollärare G. Emmertz, Vitaby. Revisorer blev länsrevisor S. Erlandsson och härads-skrivare W. Malmrup, båda Kristianstad, och suppleant härads-skrivare B. Bengtsson, Klippan.

Vid sammanträdet diskuterades bl. a. arvodesfrågan.

Föreningen Taxeringsnämndsordförande och Kronoombud i Göteborgs och Bohus län

firade 10-årsjubileum i samband med sitt årsmöte den 29 januari 1960 på Palace Hotel i Göteborg.

Länsföreningen som startades den 3 mars 1950 tillkom på initiativ av framtidne härads-skrivaren S. H. Carlström. Första verksamhetsåret uppgick medlemsantalet till 193 stycken. Under år 1959 hade föreningen 321 medlemmar.

Utöver årsmöten, som varje år hållas i januari månad i Göteborg, har föreningen några år haft höstmöte i Uddevalla och Lysekil. Vid årsmöten har föreningen ordnat med föredrag för sina medlemmar. Föredragshållare har i nu nämnd ordning varit: landskamrerarna Gillner, Elfving, Wilkens, kammarrättsrådet Björne, Stockholm, assessor Eklund, Stockholm, docent Helmers, Stockholm samt kronokamrer Winnermark, Borås.

Sedan år 1951 har dessutom årliga diskussionssammanträden i taxeringsfrågor anordnats för medlemmarna. Dessa sammanträden ha varit förlagda till Göteborg och Uddevalla. Vid dessa sammanträden har taxeringsintendenten jämte bitr. taxeringsintendenter närvarit och besvarat frågor, som framställts av medlemmarna.

Vid årsmötet i januari i år, som samlat ett 80-tal deltagare ägde val av funktionärer för det kommande arbetsåret rum, i enlighet med valberedningens förslag. Till ordförande för år 1960 omvaldes mantalskommisarien Harry Lovén. Av de tre styrelseledamöterna, som voro i tur att avgå återvaldes folkskolläraren Oskar Nyström, Brastad, mantalsassistenten Werner Hansson, Uddevalla och

kommendörkapten Sture Lohman, Göteborg. Till styrelsesuppleanter valdes förste uppbördsassistenten Bertil Andreasson, Göteborg, kamreraren Tore Blackstadius, Hovås, kontorschefen Folke Widmer, Mölndal, tullförvaltaren Knut Högberg, Strömstad samt kamreraren Gunnar Berg, Uddevalla. Till revisorer omvaldes förste taxeringsrevisorn Rolf Andersson och förste landskanslisten Hans Wolgast med civilekonom Bertil Hofling som suppleant.

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen och utsåg till vice ordförande Sture Lohman, till sekreterare Bertil Hellekant och till kassaförvaltare Eric Sandén.

Som föredragshållare vid årsmötet hade föreningen lyckats förvärva länets nye taxeringsintendent Erik Johansson. I sitt välkomstanförande hade ordföranden hälsat honom välkommen till årsmötet och vår länsförening.

Taxeringsintendent Johansson höll föredrag över ämnet "Några aktuella synpunkter vid 1960 års taxering" varvid han särskilt uppehöll sig vid sjömansskatten. Efter föredraget gavs tillfälle att framställa frågor, vilka besvarades av föredragshållaren.

Vid den gemensamma middagen efter årsmötet hälsade ordföranden gäster och medlemmar välkomna. Middagen förflöt under angenäm stämning. På grund av sillrushen i länet var föreningens signaturmelodi "å sella ho går i havet bland torsk och makrell" högaktuell.

Gästernas tack framfördes av taxeringsintendent Johansson.

Föreningen Älvsborgs läns taxeringsnämndsordförande

höll den 30 januari 1960 sitt ordinarie års-

möte å Palace Hotel i Göteborg under synnerligen god tillslutning av medlemmar. Till mötesförhandlingarna, vilka leddes av kronokamreraren Elis Winnermark, Borås, hade vidare representanter för länsstyrelsen med bl. a. landskamreraren Gunnar Hjorth infunnit sig.

Till styrelse för det nya verksamhetsåret omvaldes kommunalkamreraren Arvid Enarsson, Laxarby, kronokamreraren Elis Winnermark, Borås, häradsarkivaren Gösta Fogelquist, Alingsås, förvaltaren Erik Johnsson, Tollered samt förste taxeringsinspektören Stig Lundin, Vänersborg.

Till suppleanter i styrelsen för samma tid omvaldes hemmansägaren Karl Nygren, Mossebolund och fabrikören Olof Hillefors, Stenkullen.

Till revisorer omvaldes länsassessorn Torsten Bredin och häradsarkivaren Tor Rehman, båda i Vänersborg, med exekutorn Bror Moberg, Åmål som suppleant.

Efter förhandlingarna höll taxeringsintendenten Sven Wasteson, Vänersborg ett anförande "Inför 1960 års taxering". Medlemmarna fick bl. a. värdefulla informationer rörande tillämpningen av den nya sjömansskatteförordningen.

Till årsmötet hade föreningen vidare inbjudit kammarrättsassessorn Rolf Engblom, Stockholm, vilken i ett mycket intressant föredrag över ämnet "Om inventariebyten i förvärvskällan jordbruksfastighet samt aktuella jordbruksfrågor" behandlade lagföreskrifter och rättspraxis på detta område.

Efter föredragen följde diskussion, varvid taxeringsintendent Wasteson och assessor Engblom lämnade svar på av medlemmarna framställda frågor.

Vid mötet höll vidare kronokamreraren Elis Winnermark en information om

TOR:s arbete och uppvaktningar i arvodessfrågan.

Sedan föredragshållarna avtackats, förklarades sammanträdet avslutat, varpå följde gemensam middag å Palace Hotel.

Föreningen Västmanlands läns taxeringsordförande

avhöll sitt årsmöte å Stadshotellet i Västerås tisdagen den 23 februari. Av olika skäl hade styrelsen icke till årsmötet inbjudit särskild föredragshållare. Styrelsen meddelade att avsikten vore att innevarande höst söka anordna ett sammanträde med föreningen och då söka engagera lämplig föredragshållare över de viktiga nyheter som väntas vid 1961 års taxering

Sedan styrelsen efter förslag av revisorerna beviljats ansvarsfrihet för 1959 års förvaltning, omvaldes densamma och består alltså av: kronokamrer Nils Welanders, Västerås, ordförande, f d lokföraren Ernst Larsson, Västerås, vice ordförande, kyrkokamrer Åke Dahlberg, Västerås, hemmansägaren Arthur Lundgren, Kungsåra, och advokat Anders von Zweigbergk, sekreterare och kassaförvaltare. Till suppleanter i styrelsen utsågs häradskrivaren H. Halvarsson, Fagersta och folkskolläraren K. Darin, Utersberg.

Föreningens representant vid TOR:s årsmöte 1959 lämnade en kort redogörelse för vad som därvid förekommit.

Agronomen B. Redlund i Kolsva var inledare av en diskussion i avsikt att söka ernå enhetliga normer inom länet för beräkning av jordbrukares avdrag för personbil respektive beräkning av naturaförmåner i form av el. ström för hushållet och bostaden. I diskussionen deltog ett stort antal av de närvarande. Läns-

styrelsens synpunkter framlades av länsrevisorn Olof Elvefors. Varken landskamreraren eller taxeringsintendenten kunde på grund av sjukdom närvara.

Kronokamrer Welanders lämnade en redogörelse för vad taxeringsnämndsordförandena hade att iakttaga i anledning av de nya bestämmelserna om sjömansskatt.

Efter årsmötets slut samlades en del av deltagarna till en gemensam måltid under fortsatt diskussion i taxeringsangelägenheter.

Föreningen Kopparbergs läns taxeringsmän.

Årets ordinarie årsmöte avhölls fredagen den 5 februari på Stadshotellet i Falun. I mötet deltog ett 30-tal av föreningsmedlemmarna samt en del inbjudna representanter för länsstyrelsen. Sedan styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse för det sistflutna arbetsåret föredragits och godkänts, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för samma tid. Föreningen har under år 1959 haft 174 medlemmar, motsvarande i det närmaste 97 % av för samma år förordnade taxeringsfunktionärer. Vid därefter företagna val omvaldes samtliga styrelseledamöter, revisorer och ombud med undantag av landskanslisten Sven-Gustaf Nilsson, vilken undanbett sig återval, när han numera i egenskap av taxeringsassistent icke längre finge inneha taxeringsuppdrag. Styrelsen består därför under tiden intill 1961 års ordinarie årsmöte av majoren Jean Br:son Rosander i Falun, ordförande, f. stadskassören Helmer Hillström i Borlänge, vice ordförande, taxeringsrevisorn Karl Hagberg i Falun (nyvald), sekreterare och skattmästare, nämndeman Enar Persson i Insjön och förvaltaren

C. W. Rosén i Korsnäs, med köpmannen Hjalmar Norman i Avesta och kamreren Hjalmar Samuelsson i Leksand såsom suppleanter. Revisorer äro länsrevisorn Sune Agardt och uppbördsassistenten Rolf Sundelöf med förste landskanslisten Torsten Magnusson som suppleant. Ombud vid TOR:s årsmöten under år 1960 är föreningens ordförande med föreningens sekreterare som ersättare. Årsavgiften för år 1961 bestämdes till det belopp, som kan komma att fastställas vid TOR:s ordinarie årsmöte hösten 1960.

Länets taxeringsassistenter framförde genom ordföranden i Föreningen Kopparbergs läns landskanslister, förste landskanslisten Haldo Hortlund, kritik mot vissa yttranden och omdömen, som återfunnits i TOR:s redogörelse vid senaste årsmöte för uppvaktningarna inför finansdepartementet under år 1959 i arvodesfrågan och som befunnits i hög grad ofördelaktiga och kränkande för taxeringsassistenter. Herr Rosander, som i förväg underrättats om att kritiken skulle komma att framföras, redogjorde för bakgrunden till och innebörden av de kritiserade omdömena och för TOR:s inställning till den nya taxeringsorganisationen.

Efter årsmötet höll taxeringsintendenten Ragnar Lindholm föredrag om beskattningsförfarandet för den allmänna varuskatten, varefter de närvarande samlades till gemensam middag.

Jiber.

Föreningen Gävleborgs läns taxeringsnämndsordförande

har avhållit ordinarie årsmöte i Gävle lör-

dagen den 30 januari 1960 under god anslutning av medlemmar och med landskamreren E. O. Hellman och taxeringsintendenterna Rolf Lindqvist och Bo Källgren som gäster.

Föreningens styrelse blev helt omvald och består för år 1960 av kamrer Axel Bendrik, Söderhamn, ordförande, kronokamrer S. O. Grigholm, Gävle, vice ordförande, tjänsteman Stig Johansson, Ljusne, sekreterare och skattmästare, handlanden Georg Hammar, Jättendal och länsskoghvaktaren Ivar Sundberg, Storvik med direktör Ivar Michelson, Färila, och häradsskrivare Sune Thylén, Sandviken som suppleanter. Revisorerna häradsskrivare K. G. Borglund och syssloman Birger Bragée, Söderhamn omvaldes.

Årsmötet uttalade sig för att ändra föreningens namn till Föreningen Gävleborgs läns Taxeringsfunktionärer. Detta för att även få konsulenter och kronombud som medlemmar i föreningen, vilken för år 1959 redovisade 175 medlemmar av de ungefär 250 taxeringsfunktionärerna inom länet.

Ordföranden kamrer Axel Bendrik redogjorde för Riksförbundets och Skattenytts verksamhet och de åtgärder som vidtagits under året i arvodesfrågor o d.

Taxeringsintendent Bo Källgren talade över ämnet "Aktuella taxeringsspörsmål" och landskamreren och taxeringsintendenterna besvarade av medlemmarna framställda frågor.

Efter årsmötet avhölls en kamratmåltid med god tillslutning.