



FÖRENINGENSÄRENDEN

Föreningen Stockholms läns taxeringsnämndsordförande och kronoombud

höll måndagen den 27 februari 1961 sitt ordinarie årsmöte å restaurant Tattersall i Stockholm. Mötet öppnades av föreningens ordförande, länsassessorn Gustaf Åhström som hälsade mötesdeltagarna välkomna samt valdes att leda dagens förhandlingar.

Efter föredragning av styrelse- och revisionsberättelser, vilka lades till handlingarna utan erinran, förrättades val av styrelse m. m.

Till styrelseledamöter omvaldes: länsassessorn Gustaf Åhström, Solna, ordförande, f. förste byråsekreteraren Erik Eriksson, Bromma, ingenjören Wilhelm Watz, Odensala, häradsskrivaren Einar A. Blomgren, Stockholm, samt stadsfogdeassistenten Sixten Hellqvist, Lidingö, med kamreraren Helge Pegnér, Gottröra, och förste landskanslisten Carl-Gustaf Ludvigsson, Stockholm, som suppleanter. Omvalda blevo även revisorerna förste landskanslisten Gunnar Ericson, Stockholm och landskanslisten Knut Hellqvist, Solna, med taxeringsrevisorn Lennart Mellbin, Stockholm, som suppleant. Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen så att Erik Eriksson blev vice ordförande och Sixten Hellqvist sekreterare och kassör.

Under fortsättningen av sammanträdet lämnade ordföranden mötesdeltagarna en

mycket utförlig och klar redogörelse för riksförbundets uppvaktningar i finansdepartementet i arvodesfrågan och berörde även förbundets ansträngningar att få till stånd en överenskommelse av innebörd att taxeringsarvodena jämlikt lagen om försäkring för allmän tilläggspension finge anses såsom pensionsgrundande inkomst av anställning. Han besvarade även andra av mötedeltagarna framställda frågor.

Kammarrättsfiskalen Lars Lindqvist, Stockholm, höll därefter ett mycket intressant och instruktivt föredrag över ämnet "Avdrag för fördrade levnadskostnader".

Efter föredraget samlades ett 40-tal mötesdeltagare till gemensam middag, som fortlöpte under bästa tänkbara stämning. Såsom föreningens gäster vid middagen närvaro: landskamreraren Kjell Edström, taxeringsintendenten Eric Hedensiö, bitr. taxeringsintendenten Göte Larsson, samt föredragshållaren, kammarrättsfiskalen Lindqvist. Föredragshållaren besvarade under en paus i middagen välvilligt till honom i anslutning till föredraget framställda frågor, varvid många intressanta spörsmål närmare ventilerades.

Föreningen Kalmar läns taxeringsnämndsordförande

höll i närvaro av 34 medlemmar sitt ordinarie årsmöte å Teaterkällaren i Kal-

mar fredagen den 24 februari 1961. I samband med årsmötet firades föreningens 25-årsjubileum.

Häradsskrivaren Lars Schött, som ledde förhandlingarna, erinrade om att en av föreningens stiftare och tillika dess ordförande under icke mindre än 12 år, rådmannen Johan Wingren, avlidit under det gångna året samt lyste frid över hans minne.

Häradsskrivare Schött lämnade även en redogörelse för förhandlingarna vid Riksförbundets årsmöte den 29 oktober 1960.

Till styrelse för år 1960 omvaldes kantorn Eric Jern, Bäckebo, kronokamreraren Georg Österberg, Kalmar, och häradsskrivaren Erik Smide, Borgholm, samt nyvaldes landskanslisten Ebbe Biborg, Kalmar, och exekutorn Artur Hjalmarsson, Västervik. Till styrelsesuppleanter omvaldes häradsskrivaren Lennart Thomsson, Vimmerby, och nyvaldes bankkamreraren Bengt-Eric Andersson, Kalmar. Till revisorer utsågos kamreraren Sture Bjernstad, Blomstermåla, och kassören John Pettersson, Kalmar, med köpmannen Nils Algö, Färjestaden, som suppleant.

Föreningens tack till den avgående ordföranden, häradsskrivaren Lars Schött, för ett mångårigt och förtjänstfullt arbete inom föreningen framfördes av kantorn Eric Jern.

Sedan årsmötesförhandlingarna avslutats samlades medlemmarna till en animerad jubileumsmåltid, till vilken även inbjudits landskamreraren Bror Alvin, f. landskamreraren H. Glimstedt och taxeringsintendenten C. H. Tham. Under måltiden lämnade häradsskrivare Schött en historik över de gångna 25 åren samt erinrade om sina tre företrädare på ordförandeposten, häradsskrivaren Alarik

Hwasser, rådmannen Johan Wingren och nämndemannen Melker Hemmingsson.

Vid kaffet efter måltiden lämnade landskamreraren Bror Alvin en höginressant och livligt uppskattad skildring i ord och bild av sina upplevelser under en nyligen företagen resa till Etiopien.

Styrelsen beslöt vid sammanträde samma dag konstituera sig sålunda: kantorn Eric Jern, ordförande; kronokamreraren Georg Österberg, vice ordförande; landskanslisten Ebbe Biborg, sekreterare och kassör.

Föreningen Kristianstads läns taxeringsmän

avhöll onsdagen den 1 mars 1961 sitt ordinarie årsmöte å Frimurarehotellet i Kristianstad. Årsmötet avhölls i anslutning till ett av länsstyrelsen jämlikt 60 § taxeringsförordningen anordnat sammanträde.

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande landsfiskalen Ragnar Liljeberg, Båstad, som hälsade de talrikt närvarande medlemmarna välkomna.

Till styrelse för år 1961 valdes till ordförande efter landsfiskalen Ragnar Liljeberg, som undanbett sig återval, landstingsmannen Georg Johansson, Hörja, till vice ordförande häradsskrivaren Carl Axel Westergren, Osby, till sekreterare och kassaförvaltare landskanslisten Erik Gustaf Thomasson, Kristianstad, och till styrelseledamöter, förste landskanslisten Nils Sture Önnemark, Kristianstad och nämndemannen Alfon Johansson, Perstorp.

Till styrelsesuppleanter valdes skogsmästaren Einar Larsson, Ljungbyhed, och folkskolläraren Gustaf Emmertz, Vitaby.

Till revisorer utsågs länsrevisorerna Sven Erlandsson, Kristianstad, och häradsskri-

varen Walter Malmrup, Kristianstad, med härads-skrivaren Bengt Bengtsson, som suppleant.

Till ombud vid riksförbundets årsmöte utsågs landstingsmannen Georg Johansson med landskanslisten Erik Gustaf Thomasson, som ersättare.

Landskanslisten Erik Gustaf Thomasson framförde till landsfiskal Ragnar Liljeberg, föreningens tack för det utomordentliga arbete han nedlagt i föreningen under de fem år föreningen haft förmånen att ha honom som ordförande, varefter sammanträdet avslutades.

Föreningen Taxeringsordförande och kronombud i Göteborgs och Bohus län

höll den 27 januari 1961 årsmöte på Palace Hotel i Göteborg. Då ordföranden mantalskommissarien Harry Lovén av sagt sig förnyat uppdrag valdes kommandörkaptenen Sture Lohman, Göteborg, till ordförande för år 1961. Till övriga ledamöter i styrelsen valdes mantalskommissarien Bertil Hellekant, Göteborg, förste taxeringsinspektören Erik Sandén, Göteborg, mantalsassistenten Werner Hansson, Uddevalla, uppborrdskommissarien Bertil Andreasson, Göteborg, härads-skrivaren Fritz Ekholm, Munkedal och kamreraren Gunar Berg, Uddevalla.

Till styrelsesuppleanter valdes kontorschefen Folke Widmer, Mölndal, tullförvaltaren Knut Högberg, Strömstad, mantalskommissarien Edor Steneborg, Göteborg, lantbrukaren Arthur Pettersson, Långelanda och häradsdomaren Zachris Samuelsson, Höön.

Till ombud vid riksförbundets sammanträden utsågos ordföranden och sekre-

raren. Antalet föreningsmedlemmar uppgick vid 1960 års slut till 331.

Kammarrättsrådet Hans Bylin höll föredrag över ämnet Familjebesättning och inkomst av tjänst, samt besvarade frågor.

Styrelsen konstituerade sig senare med kommandörkaptenen Lohman som ordförande mantalsassistenten Werner Hansson, v. ordf., mantalskommissarien Bertil Hellekant, sekr. och förste taxeringsinspektören Erik Sandén som kassaförvaltare.

Efter årsmöte intogs gemensam middag vid vilken nyvalde ordföranden, kommandörkapten Lohman, framförde föreningens tack till mantalskommissarie Harry Lovén, som alltsedan föreningens start tillhört styrelsen, först som sekreterare och de senaste åren som ordförande, samt överlämnade en gåva från föreningen.

Föreningen Örebro läns taxeringsnämndsordförande

höll fredagen den 17 mars 1961 sitt årsmöte på Rikssalen i Örebro slott i anslutning till ett av länsstyrelsen anordnat instruktions-sammanträde för länets taxeringsfunktionärer.

Årsmötesförhandlingarna leddes av föreningens ordförande f. kronokamreraren Eric Werssell, Örebro.

Sedan styrelse- och revisionsberättelser föredragits och styrelsen beviljats ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning företogs följande val.

Till föreningens ordförande för det nya verksamhetsåret omvaldes f. kronokamreraren Eric Werssell, Örebro. Till övriga styrelseledamöter omvaldes länsrevisorn Gustaf Löfgren, Örebro, härads-skrivaren

Åke Dahlqvist, Lindesberg, 1:e landskanslisten Uno Danielsson, Örebro, varjämte nyvaldes kronokamreraren Gunnar Linnell, Örebro.

Till styrelsesuppleanter valdes stadskassören Carl Sandberg, Örebro, och ingenjören Birger Sjölin, Karlskoga.

Till revisorer omvaldes länsassessorerna Anders Annerén och 1:e landskanslisten Gunnar Hellstrandh samt till revisorsuppleant 1:e landskanslisten Erik Cederlind, samtliga i Örebro.

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen och utsåg till vice ordförande länsrevisorerna Gustaf Löfgren och till sekreterare och kassör 1:e landskanslisten Uno Danielsson.

Föreningen Älvsborgs läns Taxeringsnämndsordförande

höll sitt ordinarie årsmöte den 28 januari 1961 å Värnersborgs teater i anslutning till av länsstyrelsen jämlikt 60 § taxeringsförordningen anordnat sammanträde inför landskamreraren för överläggningar rörande taxeringsarbetet. Vid sammanträdet var omkring 250 medlemmar närvarande.

Sedan styrelse- och revisionsberättelsen föredragits samt styrelsen beviljats ansvarsfrihet för 1960 års förvaltning, företogs stadgeenliga val, varvid samtliga funktionärer omvaldes.

Styrelsen består sålunda fortfarande av komunal kamreraren Arvid Enarsson, Laxarby, ordförande, kronokamreraren Elis Winnermark, Borås, vice ordförande, häradsskrivare Gösta Fogelquist, Alingsås, förvaltaren Erik Johnsson, Tolleröd samt förste taxeringsrevisorerna Stig Lundin, Värnersborg, sekreterare

och kassör. Till suppleanter i styrelsen omvaldes lantbrukaren Karl Nygren, Mossebolund och fabrikören Olof Hillefors, Lerum.

Revisorer äro länsassessorerna Torsten Bredin och häradsskrivaren Tor Rehman, båda i Värnersborg, med ombudsman Bror Moberg, Åmål, som suppleant.

Vid mötet lämnade kronokamreraren Elis Winnermark en information rörande Riksförbundets arbete, därvid särskilt intresse ägnades frågor om den allmänna tilläggspensioneringen.

Efter mötesförhandlingarna vidtog det av länsstyrelsen anordnade sammanträdet under ordförandeskap av landskamreraren Gunnar Hjorth. Först delgav taxeringsintendenten Sven Wasteson de närvarande sina iakttagelser från föregående års taxeringsarbete samt berörde vissa av nyheterna för årets taxering. Vidare lämnade han en redogörelse för föreliggande krav på rättssäkerhet under taxeringsarbetet.

Den allmänna varuskatten avhandlades därefter av förste taxeringsinspektören Nils Elfman. Framställningen omfattade särskilt de frågor, som är aktuella vid jordbrukares taxering till varuskatt för avyttrade och i hushållet använda produkter från gården.

Länsrevisorerna Rune Kannesten lämnade i ett anförande en närmare redogörelse för rätten till förlustutjämning vid inkomsttaxeringen. Deltagarna fick bl. a. genom exempel kännedom om hur ifrågavarande ganska komplicerade bestämmelser skulle tillämpas i det praktiska taxeringsarbetet.

De nya bestämmelserna på familjebeskattningsområde behandlades av extra bitr. taxeringsintendenten Sune Agardt. Förutom ändringarna i rätten till

SKATTEFRÅGOR

Fråga:

En statstjänsteman erhåller upptill fyra kronor för mil i ersättning, då han använder sin egen bil i tjänsten. Skattskyldig kan om han gör viss tidsvinst få avdrag med 1:70 kr för färd med egen bil till och från arbetsplatsen. Skattskyldig, som utom tjänsten privat får använda arbetsgivarens bil, beskattas vid 500 mils körning efter tre kronor för mil (minsta fordonsklassen). Är dessa skiljaktigheter förenliga med en rättvis beskattning?

Svar:

Ersättningen till statstjänstemannen, som använder egen bil i tjänsten, avser

förvärvsavdrag för hustru med minderåriga barn fick deltagarna intressanta synpunkter på problemet samtaxering av sammanboende ogifta, rätten till ortsavdrag för ensamstående med hemmavarande barn m. m.

Efter de olika anförandena gavs tillfälle till diskussion, därvid föredragshållarna besvarade framställda frågor.

Efter sammanträdet samlades hundra-talet mötesdeltagare till gemensam middag å stadshotellet. Under middagen framfördes genom ordföranden föreningens tack och lyckönskan till taxeringsintendenten Wasteson, vilken skulle lämna länet inom kort för att tillträda tjänsten såsom landskamrerare i Västernorrlands län.

att täcka tjänstemannens faktiska bilkostnader. Han kan inte tvingas till att använda bilen i tjänsten. Utgick inte full ersättning skulle han troligen vägra att använda sin egen bil, vilket vore till men för det allmänna.

Avdraget efter 1:70 kr för mil avser kostnad för resa till och från arbetsplatsen. Sådan kostnad är inte obetingat avdragsgill till hela sitt belopp. Enligt kommunalskattelagen medges avdrag endast med skäligt belopp, vilket enligt stadgad praxis anses motsvara billigaste färd sätt. 1:70 kr:s regeln innebär ett avsteg från detta till den skattskyldiges förmån. Man måste emellertid hålla i minnet att avdraget inte avser att täcka den faktiska kostnaden utan endast skall motsvara skäligt belopp.

Beskattningen av förmånen av att använda arbetsgivarens bil för privat körning skall i princip ske till fulla värdet. Detta värde är svårt att mäta, då det kan växla för olika skattskyldiga. "Tre kronors regeln" är endast en schablon. Det ligger i sakens natur, att en schablon aldrig kan bli fullt rättvis. För att schablonen i detta fall skall ha något värde måste den sättas så lågt, att den i regel inte kan motbevisas av den skattskyldige.

Angående skattefrågor.

Redaktionen kan endast bereda plats för sådana frågor, vilka har ett allmänt intresse. Trots att frågeställarens namn inte publiceras besvaras endast frågor försedda med frågeställarens namn och adress.

Red.