



Föreningen taxeringsnämndsordförande och kronoombud i Stockholm

sammanträdde den 24 februari i Lilla partisalen i riksdagshuset. Ett 30-tal medlemmar hade infunnit sig. Vid styrelsevalet utsågs till ordförande red. Al Vanner samt till övriga medlemmar i styrelsen kanslirådet G. Wejle, sekreterare S. Lennerfors, byråchef N. Källström, revisor F. Enger, kammarskrivare H. Eidås och postkontrollör G. Sundman. Styrelsen konstituerade sig sedermera med kanslirådet Wejle som vice ordf., revisor Enger som sekreterare och sekreterare Lennerfors som kassaförvaltare. Till revisorer omvaldes överkontrollör E. Leander och assursintendent R. Westberg.

Föreningen uppdrog åt styrelsen att verka för arvodesförbättring men ansåg icke, att åtgärder i form av strejkaktion e. d. borde förekomma.

Föredrag hölls av assessor E. Reuterswärd om nyheter vid årets taxering och särskilt de nya bestämmelserna om avdrag för existensminimum.

Föreningen Uppsala läns taxeringsnämndsordförande

höll årsmöte den 28 januari 1953 å Hotell Uppsala Gille, (Fenixsalen) i Uppsala. Årsmötet, som hölls i anslutning till sammanträde jämlikt 75 § taxeringsförordningen, besöktes av ett 60-tal medlemmar. Sedan

ordföranden, rådmän Stig Furster, uttalat några minnesord i anledning av styrelsens förutvarande vice ordförande, f. d. postmästare Wilhelm Petrelius bortgång samt stadgeenliga ärenden genomgåts, diskuterades arvoden. Därvid uttalade sig en övervägande majoritet för att icke åtaga sig nytt uppdrag för år 1954, därest icke arvodesfrågan erhöi en godtagbar lösning.

Samtliga funktionärer omvaldes. Styrelsen består av rådmän Stig Furster, ordf., häradskrivare Carl Lilja, v. ordf., förste taxeringsinspektör Erik Lilliesköld, sekr., förste landskanslist Gunnar Arfvidson, kassaförvaltare, samt f. d. folkskollärare Fritz Sandén.

Efter mötesförhandlingarna höll byråsekreterare Dag Helmers ett uppskattat föredrag om nyheterna vid årets taxeringar.

Föreningen Södermanlands läns taxeringsnämndsordförande

höll sitt ordinarie årsmöte i Flen den 28 januari 1953. Mötet, som hölls i samband med länsstyrelsens sammanträde med länets taxeringsfunktionärer, var besökt av ett stort antal ledamöter.

Till ordförande i föreningen omvaldes stadsfogden Rune Johnsson, Eskilstuna.

Till styrelseledamöter valdes tax-

eringsassistenten Arne Asvelius, Eskilstuna, borgmästaren Tore Hellberg, Torshälla, sågverksägaren Ivan Hofstedt, Strängsjö, och 1:e länsnotarien Erik Söderlund, Nyköping, samt till suppleanter agronomen Ernst Jacobsson, Sköldinge, och överkonstapeln Stig Brodin, Valla.

Till revisorer omvaldes f. stadskamreraren O. Ranégie och stadskamreraren J. Åström, Katrineholm. Suppleant blev landskontoristen Åke Axelsson, Katrineholm.

Som ombud vid Riksförbundets sammanträden valdes stadsfogden Rune Johnsson och sågverksägaren Ivan Hofstedt.

Ordföranden uttalade föreningens varma tack till de avgående styrelseledamöterna, länsassessorn Gösta Carlsson, Nyköping, f. stadskamreraren Anton Seeborg, Eskilstuna, och f. häradsskrivaren Knut Söderlund, Eskilstuna, för det intresserade och oegennyttiga arbete de nedlagt till föreningens framma.

Till vice ordförande, sekreterare och kassör i styrelsen har utsetts taxeringsassistenten Arne Asvelius, Stadshuset, Eskilstuna.

Föreningen Kronobergs läns Taxeringsnämndsordförande och Kronombud

avhöll den 30 januari 1953 sitt ordinarie årsmöte i Växjö i närvaro av ett 90-tal medlemmar.

Till styrelseledamöter återvaldes kantor A. W. Fröberg, Slätthög, landstingsmannen Walfrid Bäckman, Björnamo, förste taxeringsinspektören Tore Torsson, Växjö, kommunalnämndsordföranden Gunnar Karlsson, Brokulla, och kantor Nils Olsson, Nöbböle. Till styrelsesuppleanter utsågos landstingsmannen A. H. Johansson, Ingelstad, och nämndemannen Martin Karlsson, Rävemåla.

Till revisorer omvaldes kantor Douglas Landqvist, Lenhovda, och nämndemannen Herman Johansson,

Kråkenäsryd. Suppleant blev trävaruhandlaren Pehr Bäckman, Sandsbro.

Som föreningens ombud hos Riksförbundet valdes förste taxeringsinspektören Tore Torsson med kantor A. W. Fröberg som ersättare.

Vidare beslöt mötet, att föreningsavgiften för samtliga medlemmar, således även för kronombuden, fr.o.m. år 1953 skulle utgöra 5 kronor.

Styrelsen konstituerade sig senare med kantor A. W. Fröberg som ordförande, landstingsmannen Walfrid Bäckman som vice ordförande samt förste taxeringsinspektören Tore Torsson som sekreterare och kassör.

Föreningen Blekinge läns Taxeringsnämndsordförande och kronombud

hade årsmöte å Föreläsningssalen i Karlshamn den 7 febr. Årsmötet avhölls i anslutning till av länsstyrelsen sammankallat möte enl. 75 § taxeringsförordningen för överläggningar rörande taxeringsarbetet.

Till ordförande för årsmötet utsågos häradsskrivaren Alfred Linderson, Karlshamn. Av styrelseberättelsen, som upplästes och godkändes, framgick att antalet medlemmar i föreningen vid årsskiftet utgjorde 97. Anslutningen till föreningen var under år 1952 icke fullt 100 %-ig men med hänsyn till föreningens strävanden och den nedsatta prenumrationsavgiften för Skattenytt, som utgjorde ett värdefullt och billigt tillskott till den skattelitteratur en taxeringsman måste hålla sig med, borde en sådan anslutning icke vara omöjlig att uppnå.

Den gamla styrelsen omvaldes och utgöres av häradsskrivaren Alfred Linderson, Karlshamn, ordförande, lantbrukaren Börje Johnsson, Mörrum, v. ordförande, brukstjänstemannen Oscar Thorsell, Ronneby, kassaförvaltare, kronokamreraren Gunnar Porshed, Karlskrona, sekreterare, och landsfiskalen Erik Österblom, Karlshamn.

Även styrelsesuppleanterna agronomen Gustaf Clemedtson, Trensrum, skogvaktaren Gottfried Johansson, Asarum, och kommunalkassören Erik Röhné, Nättraby, omvaldes.

Revisorer blevo skeppsklareraren Fritiof Abrahamsson, Ronnebyredd och kassören John Perselius, Svängsta, med socialvårdssysslomannen Åke Sverdén, Ronneby, som suppleant.

Till ombud vid riksförbundets extra möte den 7 mars och vid årsmötet utsågs kronokamreraren Gunnar Porshed, Karlskrona, med stationsföreståndaren Hilding Lindstén, Lister-Mjällby, som ersättare.

Ordföranden lämnade en redogörelse för arvodesfrågans läge utöver vad som framgått av förbundsstyrelsens cirkulär av den 3 jan. 1953, vilket utsänts till samtliga föreningsmedlemmar. Vidare redogjordes för styrelsens för länsföreningen inställning till frågan om extra förbunds- möte och till de åtgärder förbundsstyrelsen vidtagit i arvodesfrågan. Av diskussionen framgick att meningarna gick i sär när det gällde frågan vilka åtgärder som borde vidtagas men att endast en mening rådde beträffande arvodenas otillräcklighet.

Efter årsmötet intogs gemensam middag å restaurant Norreport, varvid landskamreraren J. G. Rundqvist och taxeringsintendenten Gunnar Eklundh voro föreningens gäster.

Föreningen Malmöhus läns Taxeringsnämndsordförande och kronoombud

höll sitt ordinarie årsmöte den 24 januari under ordförandeskap av länsassessor A. Isaksson. Vid sammanträdet voro ett stort antal medlemmar från hela landet närvarande.

Parentation hölls över landshövding Allan Vougt, Malmö, samt föreningens vice ordförande folkskollärare Nils Andersson, Vintrie.

Till styrelse valdes: länsassessor A.

Isaksson, ordförande, kronokamrer Hugo Brissman, vice ordförande, ingenjör C. M. Kroon, sekreterare och kassör, landstingsman Einar Malmström, landsfiskal Peter Sjöberg, häradsskrivare Lennart Soneson och kronokamrer C. E. Svensson, med lantbrukare Hugo Nilsson och riksdagsman Emil Ahlkvist till suppleanter. Till revisorer valdes häradsskrivare E. Behle och taxeringsinspektör Gösta Lindholm, med taxeringsinspektör Carl F. Bergström som suppleant.

Det bestämdes att årsavgiften skulle utgå med kr. 10:— för alla medlemmar inkl. prenumerationsavgift för Skattenytt, samt att tidskriften skulle inkassera densamma och redovisa till föreningen för medlemsavgiften kr. 5:— pr medlem.

Ordföranden redogjorde för arvodesfrågans läge samt meddelade att styrelsen blott fått ett tjugotal fullmakter för uppsägning av erhållet förordnande som ordförande eller kronoombud i årets taxeringsnämnder från länets 450 taxeringsmän. Av den följande diskussionen framgick, att det för tillfället inte var lämpligt att genom massavsägelse öva påtryckning för frågans lösning och att något extra sammanträde ej skulle påyrkas nu, men att en hemställan skulle göras till Riksförbundets styrelse att noggrant följa utvecklingen och att vid lämpligt tillfälle återkomma med centralt utgående direktiv till samtliga länsföreningar, samt att genom vidare underhandlingar med statsmakterna sörja för att arvodesfrågan får en så tillfredsställande lösning som möjligt.

Dagens föredrag hölls av kanslichefen Sten Wilkens i Riksskatte- nämnden, som i ett med stort bifall mottaget anförande berörde denna nämnds verksamhet, samt gav en översikt över de senaste årens skat- teförfattningar, som skola gälla vid 1953 års taxeringar.

Sedan en del inkommande frågor ventilerats, samlades en del av de närvarande till en gemensam middag.

Föreningen Älvsborgs läns Taxeringsnämndsordförande

höll måndagen den 26 januari 1953 sitt ordinarie årsmöte i Vänersborg i närvaro av över 200 medlemmar. Årsmötet hade anordnats i anslutning till ett av länsstyrelsen utlyst sammanträde inför landskamreraren jämlikt 75 § taxeringsförordningen.

Till styrelse för det nya verksamhetsåret utsågos kommunalkamreraren Arvid Enarsson, Laxarby, ordförande, kronokamreraren Elis Winnermark, Borås, v. ordförande, härads-skrivaren Gösta Fogelquist, Alingsås, kommunalnämndsordföranden Karl Persson, Kinna, samtliga omvalda, samt nyvaldes förste taxeringsinspektören Stig Weister, Vänersborg, sekreterare, efter taxeringsrevisorn Rune Karlsjö, Vänersborg, som avböjt återval.

Till suppleanter omvaldes härads-skrivaren Harald Jansson, Kinna, och förvaltaren Erik Johnsson, Tol-lered.

Till revisorer omvaldes likaledes länsassessorn Torsten Bredin och härads-skrivaren Tor Rehman, båda i Vänersborg, med landsfiskalen Nils Brette, Åmål, som suppleant.

Årsmötet beslöt fastställa årsavgiften till 5 kronor.

Kronokamreraren Elis Winnermark redogjorde därefter för arvodesfrågan och för vad som förevarit vid TOR:s årsmöte.

Föreningen beslöt hemställa till TOR om utlysande av extra förbunds-möte.

Föreningen Kopparbergs läns taxeringsmän

avhöll sitt ordinarie årsmöte fredagen den 30 januari 1953 på Grand Hotel i Falun under ordförandeskap av majoren Jean Br:son Rosander.

Årsmötet, som ägde rum i direkt anslutning till ett av länsstyrelsen jämlikt bestämmelserna i taxeringsförordningen anordnat sammanträde med länets taxeringsnämndsordförande och kronoombud, bevistades av ett 70-tal föreningsmedlemmar.

Styrelsens berättelse över verksamheten under tiden den 3 mars 1952—29 januari 1953, föreningens sextonde verksamhets- och räkenskapsår, föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. Av densamma framgick bl. a., att föreningen under år 1952 haft icke mindre än 178 medlemmar, det högsta antalet hittills i föreningens historia. Detta antal motsvarar en 96,5-procentig anslutning.

Sedan revisorernas berättelse över verkställd granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning under kalenderåret 1952 föredragits, beviljade årsmötet i enlighet med revisorernas förslag styrelsen och kassören full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat. Av revisionsberättelsen framgick bl. a., att föreningens kassarörelse under år 1952 haft en omslutning av 1.930,71 kr med en behållning vid årets slut av 855,11 kr.

Innan årsmötet därefter skred till stadgeenliga val, meddelade ordföranden, att föreningens hittillsvarande vice ordförande, borgmästaren Gustaf Geete, i skrivelse till föreningen anhållit att — för att lämna plats för någon yngre kraft — icke komma ifråga vid årets val av ledamöter i föreningens styrelse, samt att föreningens hittillsvarande sekreterare och kassör, landskanslisten Yngve Bäckström, och en av föreningens hittillsvarande revisorer, länsassessorn Martin Egerborg, av sagt sig sina uppdrag inom föreningen, den förre på grund av bristande tid och den senare, när han nu icke längre vore aktiv taxeringsfunktionär. Samtidigt begärdes ordet av styrelseledamoten, häradsdomaren Olof Gudmundson,

vilken meddelade, att även han önskade lämna sitt styrelseuppdrag för att bereda plats i styrelsen för en yngre föreningsmedlem. På av ordföranden framställd fråga beslöt årsmötet att dels godkänna avsägelseerna, dels till protokollet anteckna föreningens tack till de fyra avgående föreningsfunktionärerna för allt det arbete, de utfört inom föreningen, och allt det intresse, de ägnat föreningen och dess syften.

Vid därefter företagna val omvaldes majoren Rosander till föreningens ordförande för tiden t. o. m. nästa ordinarie årsmöte. Övriga styrelseledamöter blevo stadskassören Helmer Hillström, Borlänge (omvald) förutvarande styrelsesuppleanten, taxeringsinspektören Ingemar Johannesson, Falun (nyvald efter landskanslisten Yngve Bäckström), kommunalfullmäktigeordföranden Enar Persson, Insjön, och kassören C. V. Rosén, Backa, Korsnäs (de båda senare nyvalda efter borgmästaren Gustaf Geete och häradsdomaren Olof Gudmundson). I den nya styrelsen utsågs vid senare avhållit styrelsesammanträde stadskassören Helmer Hillström till vice ordförande och taxeringsinspektören Ingemar Johannesson till sekreterare och kassaförvaltare. Till styrelsesuppleanter omvaldes kaptanen Christian Broström, Falun, och nyvaldes efter herr Johannesson köpmannen Hjalmar Norman, Avesta. Revisorer blevo förutvarande revisorssuppleanten, lötnanten C. A. Runegård, Falun (nyvald), och uppbördsassistenten Rolf Sundlöf, Falun (omvald), med landskanslisten Vald. Breitholz, Falun, såsom nyvald suppleant. Föreningens representant vid årsmöten inom riksförbundet blev majoren Rosander med taxeringsinspektören Johannesson såsom ersättare.

Enligt inom föreningen sedan några år tillbaka tillämpad praxis bestämmes varje årsmöte medlemsavgiften för påföljande år. Vid årets

möte fastställdes sålunda medlemsavgiften för år 1954, och densamma blev på styrelsens förslag liksom för innevarande år 9 kr., varav prenumerationsavgift för tidskriften "Skattenytt" 5 kr., årsavgift till T. O. R. 1.50 kr. och årsavgift till föreningen 2.50 kr. Föreningens medlemmar erinras om att riksförbundet vid 1952 års ordinarie årsmöte bestämt, att hela medlemsavgiften fr. o. m. innevarande år skall inkasseras av "Skattenytts" expedition. Medlemsavgiften 9 kr. skall sålunda i år inbetalas till "Skattenytts" postgirokonto nr 37 29 45 under adress Fack 5, Leksand, varefter tidskriftsexpeditionen till riksförbundet resp. föreningen redovisar ovan angivna årsavgifter. I detta sammanhang är att märka, att föreningsmedlem, som erhåller "Skattenytt" kostnadsfritt genom prenumeration av vederbörlig kommun, skall inbetala endast 4 kr. till tidskriftens postgirokonto men i så fall bör anteckna detta förhållande på talongen till inbetalnings-(giro-)kortet.

Såsom nästa punkt på föredragningslistan stod beslut i anledning av cirkulärskrivelsen den 3 januari 1953 från riksförbundets styrelse angående utlysande av extra förbundsmöte i arvodesfrågan samt eventuell omarbetning av den f. n. gällande s. k. å-prislistan för beräkning av taxeringsarvodena. Cirkulärskrivelsen hade i avskrift bifogats den till varje föreningsmedlem utsända kallelsen till årsmötet. Efter ganska ingående diskussion av cirkulärskrivelsens innehåll och sedan en av föreningens medlemmar förklarat sig anse, dels att riksförbundets styrelse, såväl den förutvarande som den nuvarande, hade gjort allt vad som f. n. kunde göras i arvodesfrågan, dels att landets taxeringsfunktionärer borde vara tacksamma över och nöjda med den förbättring av taxeringsarvodena, som riksförbundets styrelse hittills lyckats utverka, beslöt årsmötet

enhälligt att icke begära utlysande av extra förbundsmöte i arvodesfrågan. Samtidigt uppdrog årsmötet åt föreningens styrelse att på grundval av från föreningens medlemmar eventuellt inkomna förslag upprätta föreningens yttrande över önskvärd omarbetning av hittills tillämpad åprislista.

Sedan en vid årsmötet icke närvarande föreningsmedlem genom ordföranden framfört önskemålet, att jämväl kronoombuden skulle från länsstyrelsen erhålla förskott å sitt arvode omedelbart efter taxeringsarbetets avslutande, och sedan en vid årsmötet närvarande medlem påyrkat, att kronoombudens arvoden skulle upptagas särskilt för sig i länsstyrelsens underdåniga förslag till ersättningar för taxeringsarbetet inom länet, uppdrog årsmötet åt föreningens styrelse att i samråd med sist nämnd förslagsställare närmare utreda dessa båda yrkanden och söka utverka, att desamma bleve tillgodosedda.

Efter årsmötets avslutande samlades ett 60-tal föreningsmedlemmar till gemensam middag, i vilken såsom föreningens hedersgäster deltog landskamreraren Axel Bergström samt taxeringsintendenterna Bertil Sundberg och Torsten Hintze. Föreningens ordförande beklagade i sitt hälsningsanförande, att länets nye hövding, landshövdingen Eije Mossberg, som även inbjudits till middagen och lovat komma, tyvärr icke kunnat infria detta löfte, enär han telegrafiskt samma dag av regeringen kallats till ett förlikningsuppdrag i Stockholm. De närvarande representanterna för länsstyrelsen hälsades därefter av ordföranden välkomna och tackades för den hjälp, det stöd och det tålmod, de och övriga tjänstemän vid länsstyrelsen städse visade föreningens medlemmar i deras mången gång svåra och grannliga arbete såsom taxeringsfunktionärer. Ordföranden uttalade dess-

utom den förhoppningen, att föreningen och dess medlemmar även i fortsättningen skulle få komma i åtnjutande av samma välvilliga stöd.

Gästernas tack framfördes av landskamreraren Bergström, som hylade föreningen, sade sig gilla föreningen och dess syften samt lovade att framdeles liksom hittills söka i sin mån medverka till förbättring av taxeringsfunktionärernas arbets- och arvodesförhållanden. Talaren avslutade sitt anförande med att utbringa ett av de närvarande kraftigt besvarat fyrfaldigt leve för föreningen och dess framtid.

Föreningen taxeringsnämndsordförande och kronoombud i Västerbottens län

hade den 26 januari årsmöte å Sävargården i Umeå.

Till ordförande för mötet valdes förste taxeringsinspektören Torsten Lanner och till sekreterare häradsdomare Joh. A. Noréus, Holmsund. Mötet beslöt tillsätta en valberedning på fem personer, som skulle inkomma med förslag till styrelse och övriga funktionärer.

Ledamöter i beredningen blevo hrr Lanner, J. P. Johansson, Strand, Vännäs, O. A. Karlsson, Vindelns, Karl A. Franklin, Lycksele och Helmer Vikberg, Skellefteå.

Sedan styrelsens berättelse föredragits lämnade hr Lanner en redogörelse över de förhandlingar som förts med länsstyrelsen och dels med chefen för finansdepartementet för att erhålla bättre ersättning för taxeringsarbetet inom länet. Resultatet betecknades som ett led i rätt riktning. Föreningens inkomster och utgifter hade balanserat på kr. 1.856:19 med en behållning till år 1953 av kronor 463:09.

Berättelsen godkändes och på revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Årsavgiften bestämdes till fem kronor.

Till ordförande i föreningen val-

des kammarskrivaren Gunnar Råäs, Umeå och till ledamöter av styrelsen i övrigt fjärdingsman Fritiof Hansson, Änäset, häradsarkivaren Sven Häggbom, Skellefteå, träarbetaren G. I. Grelsson, Skelleftehamn, hemmansägaren Edvin Ernerstedt, Knafven, landstingsman Arvid Jonsson, Vilhelmina och f. hemmansägaren J. P. Johansson, Strand, Vännäs.

Till revisorer valdes lantbrukaren Gunnar Brännström, Skellefteå och skiftesgodemannen Werner S. Lindfors, Ragvaldsträsk.

Då förste taxeringsinspektören Torsten Lanner på grund av avflyttning från länet lämnade sin befattning som föreningens ordförande framförde han ett tack till föreningen för de gångna årens arbete. Som en erkänsla för hr Lanners arbete inom föreningen överlämnade häradsdomare Joh. A. Noréus en penningssumma samt blommor och tillönskade hr Lanner lycka och välgång på hans nya arbetsfält i Karlstad.

Den nyvalde ordföranden, Hr Råäs, som sedan tog till orda tackade för det förtroende som visats honom. Han tackade även hr Lanner för hans utförda arbete och riktade även ett tack till de avgående styrelseledamöterna jägmästare Sam Niréus, Hörnefors och häradsdomare Joh. A. Noréus, Holmsund. Slutligen valdes hr Lanner till hedersordförande i föreningen. Årsmötet var besökt av 165 medlemmar.

Efter årsmötet följde middag på Stora Hotellet i vilken deltog ett 70-tal personer. Till middagen hade inbjudits som hedersgäster landskamrer V. Vestin, taxeringsintendent Agnar Cederberg, biträdande taxeringsintendenten C.-O. Egerstedt, taxeringsinspektören John A. Dahlgren och de avgående styrelseledamöterna. Under middagen framförde landskamrer Vestin länsstyrelsens tack till hr Lanner för hans utförda gagnarika arbete i Västerbottens län.