



FÖRENINGSSÄRENDEN

Föreningen taxeringsnämndsordförande och kronoombud i Stockholm höll årsmöte den 26 februari. Till ordförande omvaldes kanslirådet G. Wejle och till övriga styrelseledamöter kammarskrivare H. Eidås, vice ordf., byrådirektör F. Enger, sekr., borgarrådssekreterare S. Lennerfors, kassör, samt byråsekreterare G. Sundman, 1. byråsekreterare G. Pernéus och uppbördskanslist S. von Baumgarten. Till revisorer omvaldes trafikinspektör E. Leander och 1. kammarskrivare E. Håkansson.

Efter årsmötesförhandlingarna diskuterades det ur taxeringssynpunkt svåra problemen om bilkostnader och bilförmån.

Föreningen hade under föregående år 317 medlemmar av omkring 350 möjliga.

Föreningen Stockholms läns Taxeringsnämndsordförande och Kronoombud

höll med god anslutning den 27 februari sitt ordinarie årsmöte å restaurant Peter Münde i Stockholm.

Mötet öppnades av föreningens ordförande, länsassessor Gustaf Åhström, Solna, som hälsade de närvarande hjärtligt välkomna, varefter han övergick till föredragningslistan.

Till styrelse för det kommande verksamhetsåret omvaldes till ordförande länsassessor Gustaf Åhström, samt övriga ledamöter f. förste byråsekr. Erik Eriksson, Bromma, ingenjören Wilhelm

Watz, Odensala, häradsskrivaren Einar A. Blomgren, Stockholm, samt stadsfogdeassistenten Sixten Hellqvist, Lidingö. Till styrelsesuppleanter omvaldes kamreraren Helge Pegnér, Gottröra, och förste landskanslisten Carl-Gustaf Ludvigsson, Stockholm. Till revisorer utsågos likaså genom omval förste landskanslisten Gunnar Ericson, Stockholm, samt landskanslisten Knut Hellkvist, Solna, med taxeringsrevisorn Lennart Mellbin, Stockholm, som suppleant.

Enligt styrelseberättelsen uppgick medlemsantalet i föreningen vid 1958 års utgång till 232 — alltså en ökning sedan föregående år med 21 nya medlemmar.

I anslutning till årsmötet höll docenten Dag Helmers ett synnerligen uppskattat föredrag över ämnet: "Regeringsrättspraxis i taxeringsmål". Föredraget var till stor nytta för medlemmarna, vilka kraftigt applåderade detsamma. Ordföranden framförde till föredragshållaren de närvarandes tack för det intressanta och givande föredraget.

Vid den efter årsmötet anordnade middagen, till vilken ett 40-tal medlemmar infunnit sig, deltog som föreningens gäster landskamreraren Alarik Wigert, taxeringsintendenten E. Hedensiö, chefen för prövningsnämndens kansli, länsassessorn Åke Hallstedt, länsrevisorn Gunnar Almblad samt dagens föredragshållare docenten Dag Helmers. Ordföranden hälsade gästerna välkomna och hyllade

därvid särskilt föreningens mångåriga hedersledamot, landskamrer Wigert, som i år lämnar sin tjänst som landskamrer i länet. Han tackade landskamrern för dennes alltid visade välvilja mot taxeringsfunktionärerna och för allt vad denne under sin långa verksamhet städse gjort för föreningen och dess medlemmar. Senare under middagen tackade landskamrer Wigert å gästernas vägnar samt framförde sin välgångsönskan till föreningen. Docent Helters, som alltid är en mycket välkommen gäst hos föreningen, framförde också ett tack för förplägnad och angenäm samvaro. Ingeniör Wilhelm Watz framförde föreningsmedlemmarnas tack till sin värderade ordförande för dennes uppoffrande och energiska arbete såväl inom föreningens styrelse som inom Riksförbundet. Såväl middagen som det samkväm som därefter följde försiggick under mycket gemytliga former och stämningen var särdeles god.

Vid senare hållet sammanträde har inom styrelsen till vice ordförande utsetts förste byråsekr. Erik Eriksson och till sekr. och kassör stadsfogdeassistenten Sixten Hellqvist.

Föreningen Östergötlands taxeringsnämndsordförande och kronoombud

höll sitt ordinarie årsmöte den 4 februari 1959 å Stora Hotellet i Linköping. Vid sammanträdet var omkring 120 medlemmar närvarande.

Styrelsens ordförande f. d. slakthusdirektören Fritiof Larsson, Linköping, öppnade sammanträdet samt hälsade de närvarande välkomna till årsmötet, därvid han särskilt vände sig till föreningens gäster landskamreraren Harald Whitefield, taxeringsintendenten Rolf Bystedt samt förste taxeringsinspektören Tore Persson.

Att leda dagens förhandlingar utsågs f. d. slakthusdirektören Fritiof Larsson, Linköping.

Styrelseberättelsen upplästes och lades utan anmärkning till handlingarna. Föreningens kassabehållning per den 31 december 1958 uppgår till kr. 2.122:75.

Till styrelse för det nya verksamhetsåret valdes f. d. slakthusdirektören Fritiof Larsson, Linköping, agronom Torgny André, Knivberga, Norrköping, härads skrivaren Thore Kallefors, Motala, f. exekutorn G. Eklund, Mjölby, godsägaren Josef Botvidsson, Vittinge, Åsvittinge, länsassessorn Göran Colleen samt härads skrivaren Olof Blomberg, Norrköping.

Efter nämndemannen Evert Nöjd, Ödeshög, som avsagt sig uppdraget att vara styrelseledamot valdes godsägaren Wulf Widegren, Walla säteri, Svanshals.

Till styrelsesuppleanter valdes kronokamreraren Åke Wahlberg, Norrköping och banktjänstemannen Folke Svensson, Drättinge, Hägerstad.

Revisorerna, länsassessoren Birger Carling Linköping, samt förste landskanslisten Gösta Toléus, Linköping, omvaldes likaså revisorssuppleanten förste landskanslisten Gösta Sandström, Linköping.

Under år 1958 har medlemsavgifter influtit från 302 stycken betalande medlemmar. År 1957 var medlemsantalet 258 stycken. Under verksamhetsåret har medlemsantalet sålunda ökat med 44 stycken, vilket styrelsen med glädje konstaterat.

Av de av länsstyrelsen utsedda taxeringsfunktionärerna vid 1958 års taxering var det 34 stycken, som ej voro anslutna till länsföreningen. Av dessa voro 3 stycken taxeringsnämndsordförande, 1 taxeringskonsulent samt 30 stycken kronoombud. Vid årsmötet uttalades den

förhoppningen att anslutningen under det nya verksamhetsåret skulle bli hundraprocentig.

Årsmötet fastställde i enlighet med styrelsens förslag årsavgiften för år 1959 till 12 kronor, därvid medlemmarna som vanligt skulle inbetala beloppet direkt till Skattenytt, Leksand, postgiro 37 29 45. Ordföranden meddelade att Skattenytt ej i år liksom tidigare kommer att genom postförskott påminna om ej erlagd avgift. För den skull hade vid kallelsen till årsmötet fogats ett inbetalningskort för att på så sätt ytterligare påminna om medlemsavgiften.

Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud för föreningen vid Riksförbundets årsmöte.

I arvodesfrågan lämnades den upplysningen, att ersättningen för länet uppgått till 458.000 kr. Detta belopp översteg föregående års anslag med 12.000 kr.

Styrelsen uttalade i årsberättelsen sin tacksamhet för länsstyrelsens stora tillmötesgående mot föreningen vid handläggningen av arvodesfrågan. Utan särskild framställning från styrelsens sida, har styrelsens ordförande kallats att närvara vid föredragningen inför landskamreraren.

Där lämnades honom tillfälle att framföra de synpunkter som TOR angivit i en skrivelse till länsföreningen av den 18 januari 1958.

Efter årsmötesförhandlingarnas slut höll taxeringsintendenten Rolf Bystedt, ett föredrag om "Nyheter i skatteförfattningarna vid 1959 års taxering och erfarenheter från 1958 års taxeringsarbete." Därefter talade förste taxeringsinspektören Tore Persson över ämnet "Något om rättspraxis i skattemål under senare tid."

Ordföranden framförde till föredrags-hållarna föreningens tack för de båda föredragen som väl orienterade de närvarande om det praktiska taxeringsarbetet.

Föreningen Kalmar läns taxeringsnämndsordförande

höll i närvaro av ett 30-tal medlemmar sitt årsmöte å Teaterkällaren i Kalmar onsdagen den 25 februari 1959. Till årsmötet hade även inbjudits representanter för länsstyrelsen.

Till styrelse för år 1959 omvaldes häradsskrivaren Lars Schött, Kalmar, kanton Eric Jern, Bäckebo, häradsskrivaren Erik Smide, Borgholm, kronokamreraren Georg Österberg, Kalmar, och landstingsmannen Thorgny Anckarman, Nelhammar, med häradsskrivaren Lenart Thomsson, Vimmerby, och landskanslisten Ebbe Biborg, Kalmar, som suppleanter. Till revisorer utsågos upp-bördsassistenten Inge Kimbro, Kalmar, och tullkontoristen O. Lundberg, Kalmar, med taxeringsinspektören Gunnar Lindstedt, Kalmar, som suppleant.

Häradsskrivaren Lars Schött lämnade en redogörelse för förhandlingarna vid Riksförbundets årsmöte den 25 oktober 1958.

Han erinrade även om att en av föreningens stiftare och tillika dess förutvarande mångåriga ordförande, nämndemannen Melker Hemmingsson, Ålåkra, Vimmerby, under år 1958 avlidit samt lyste frid över hans minne.

Sedan årsmötesförhandlingarna avslutats och en gemensam måltid intagits, följde en livlig diskussion av aktuella taxeringsproblem, varvid föreningens gäster, landskamreraren Bror Alvin och taxeringsintendenten C. H. Tham lämnade råd och upplysningar.

Styrelsen beslöt vid sammanträde samma dag konstituera sig sålunda: härads-skrivaren Lars Schött, ordförande; kantorn Eric Jern, vice ordförande; landskanslisten Ebbe Biborg, sekreterare och kassör.

Taxeringsmöte i Halmstad.

Länsstyrelsen i Hallands län hade till onsdagen den 4 mars kallat ordförandena i länets taxeringsnämnder och taxerings-assistenterna i länet till överläggningar rörande 1959 års taxeringsarbete. Sammanträdet avhölls å Grand Hotell i Halmstad.

Landskamreraren Sven Svensson kunde därvid hälsa drygt 70-talet taxeringsmän välkomna. Större delen av dagen ägnades åt föredrag, som hölls av taxeringsintendenten Seth Manhem, taxeringsinspektören Nils Granath, länsrevisorn Martin Andersson och häradsskrivaren Gösta Thell.

Taxeringsintendent Manhem talade om nyheterna inför årets taxering och lämnade åtskilliga goda råd och anvisningar samt avslutade det med en redogörelse för några högaktuella rättsfall. Taxeringsinspektören Granath kommenterade de för året nya bestämmelserna om avräkning av ortsavdrag och vissa allmänna avdrag i annan kommun än hemortskommun och länsrevisor Andersson redogjorde för de nyheter, som äro att vänta bl. a. i vad det avser avdrag för föreningsavgifter o. dyl. Häradsskrivare Thell avslutade raden av föredrag med att delge de närvarande lokal skattemyndighets erfarenheter av 1958 års taxeringsarbete samt kom med en del råd och anvisningar till de församlade taxeringsmännen.

Sedan dagens förhandlingar i länsstyrelsens regi avslutats, höll Föreningen

Hallands läns taxeringsordförande sitt årsmöte under ordförandeskap av häradsskrivaren Daniel Cervin.

Till styrelseledamöter omvaldes häradsskrivaren Daniel Cervin, Halmstad, expeditionsföreståndaren Robert A. Bengtsson, Fridhemsberg, häradsskrivaren Gösta Thell, Kungsbacka, lantbrukaren Erik Pettersson, Bingsgårde, Hallandsås och kronokamreraren Axel Kumlin, Halmstad. Styrelsen konstituerade sig sålunda att Cervin blev ordförande, Kumlin vice ordförande och Thell sekreterare och kassaförvaltare. Såsom styrelsesuppleanter omvaldes förste landskanslisten Åke Pedersen och förste länsnotarien Knut Egardt, och som revisorer förste uppbördsassistenten Gustaf Lind och taxeringsassistenten Tage Johansson, alla i Halmstad, med häradsskrivaren Stig Möller i Falkenberg såsom suppleant.

Föreningen Älvsborgs läns taxeringsnämndsordförande

höll lördagen den 31 januari 1959 sitt ordinarie årsmöte å Vänersborgs Teater i anslutning till av länsstyrelsen jämlikt 60 § taxeringsförordningen anordnat sammanträde inför landskamreraren för överläggningar rörande taxeringsarbetet under stor tillslutning av medlemmar från hela länet samt representanter för länsstyrelsen.

Sedan styrelse- och revisionsberättelsen föredragits och godkänts samt styrelsen beviljats ansvarsfrihet för 1958 års förvaltning, företogs stadgeenliga val, varvid samtliga funktionärer återvaldes.

Styrelsen består sålunda fortfarande av kommunalkamreraren Arvid Enarsson, Laxarby, ordförande, kronokamreraren Elis Winnermark, Borås, v. ordförande,

häradskskrivaren Gösta Fogelquist, Alingsås, förvaltaren Erik Johnsson, Tollered, samt förste taxeringsinspektören Stig Weister, Vänersborg, sekreterare och kassör, med lantbrukaren Karl Nygren, Mossebolund och fabrikören Olof Hillefors, Stenkullen, såsom suppleanter.

Revisorer äro länsassessorerna Torsten Bredin och häradskskrivaren Tor Rehman, båda i Vänersborg, med exekutorn Bror Moberg, Åmål, som suppleant.

Kronokamreraren Elis Winnermark informerade därefter mötesdeltagarna om TOR:s arbete och uppvaktningar i arvodessfrågor.

Efter mötesförhandlingarna vidtog det av länsstyrelsen anordnade sammanträdet, varvid taxeringsintendenten Sven Wasteson redogjorde för nyheterna i skatteförfattningarna inför 1959 års taxering. Vidare delgav han de närvarande sina iakttagelser vid granskningen av länsstyrelsen av 1958 års taxeringsarbete, behandlade reglerna om oskift dödsbos och delägarnas beskattning samt redogjorde för under senare tid tillkomna rättsfall av större betydelse.

Häradskskrivaren Gösta Fogelquist talade om samarbetet mellan taxeringsnämnder och lokala skattemyndigheter.

T. f. länsassessorerna Bo Fredriksson höll ett anförande om den nya prövningsnämnden.

Föredragen följdes av diskussion, varvid föredragshållarna besvarade framställda frågor.

Härefter vidtog diskussion om andra aktuella taxeringsfrågor än som berörts i föredragen och taxeringsintendenten besvarade därvid framställda frågor.

Efter sammanträdet samlades över hundratalet mötesdeltagare till gemensam middag på stadshotellet.

Föreningen Örebro läns taxeringsnämndsordförande

höll med mycket god anslutning torsdagen den 5 mars 1959 sitt årsmöte i Rikssalen å Örebro slott under ordförandeskap av landsfiskalen Bror Wassberg, Karlskoga.

Sedan styrelsen beviljats ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning företogs följande val. Till föreningens ordförande valdes — sedan den avgående ordföranden, landsfiskalen Bror Wassberg, Karlskoga, avböjt återval — f. kronokamreraren Eric Werssell, Örebro. Till övriga styrelseledamöter omvaldes kamreraren Carl Winroth, Hasselfors, länsrevisorn Gustaf Löfgren, Örebro, häradskskrivaren Åke Dahlqvist, Hallsberg, samt taxeringsassistenten Uno Danielsson, Lindesberg.

Till styrelsesuppleanter valdes kronokamreraren Gunnar Linnell, Örebro, samt översten Gunnar af Sillén, Latorpsbruk.

Till revisorer omvaldes länsassessorerna Anders Annerén och 1:e taxeringsrevisorn Torsten Winberg samt till revisorssuppleant 1:e landskanslisten Gunnar Hellstrandh.

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen och utsåg till vice ordförande kamreraren Carl Winroth och till sekreterare och kassör taxeringsassistenten Uno Danielsson.

I anslutning till årsmötet höll kammarrättsassessorerna Erik A. P. Reuterswärd ett instruktivt och mycket uppskattat föredrag om "Aktuella taxeringsproblem". Sedan ordföranden avtackat föredragshållaren lämnade taxeringsintendenten Erik Johansson en ytterligare kommentar till några av de ventilerade taxeringsproblemen.

Innan årsmötet avslutades framförde den avgående ordföranden ett tack till föreningen och styrelsen för de år, som han

fått fungera som styrelseordförande. Herr Werssell tackade å föreningens vägnar och beklagade, att ordföranden nu skulle lämna styrelsen. Som ett synligt bevis på föreningens uppskattning överlämnades därefter en blomsterbukett till herr Wassberg.

Föreningen Västmanlands läns taxeringsnämndsordförande

höll sitt årsmöte å Stadshotellet i Västerås fredagen den 20 februari. Deltagandet var ovanligt livligt. Föreningens stiftare och hedersledamot f. d. häradsskrivaren Oskar Lewrö hade infunnit sig jämväl såsom representant för Riksförbundet. Sedan den avgående styrelsen beviljats ansvarsfrihet för 1958 års förvaltning omvaldes densamma och består av kronokamrer Nils Welander i Västerås, ordförande, f. d. lokföraren Ernst Larsson i Västerås, vice ordförande, kyrkokamreraren Åke Dahlberg i Västerås, hemmanägaren Arthur Lundgren i Kungsbyn och advokaten Anders von Zweigbergk, den sistnämnde sekreterare och skattmästare. Årsavgiften bestämdes liksom föregående år till 6 kronor att för dem som prenumerera på Skattenytt uttagas i samband med prenumerationssavgiften på tidskriften.

Efter själva årsmötesförhandlingarna höll landskamreraren i Västerås, Valdemar Vestin, föredrag om iakttagelser beträffande tillämpningen av den nya taxeringsförordningen samt beträffande nyheter vid årets taxering. Föredragshållaren hade funnit att ordförandena på ett ganska tillfredsställande sätt tillämpat de nya bestämmelserna. Den ökade tiden för själva granskningen och för korrespondens med de skattskyldiga hade efter allt att döma bidragit till det faktum att antalet besvär över 1958 års taxering varit

mindre än föregående år. Beträffande nyheter uppehöll sig föredragshållaren huvudsakligen vid de understundom svårtillämpade reglerna om avdrag för underskott i annan kommun. Ordföranden framförde föreningens tack för det intressanta föredraget.

Efter föredraget samlades ett relativt stort antal deltagare i årsmötet till gemensam måltid, varvid föredragshållaren och taxeringsintendenten Westring voro föreningens gäster. Jämväl hedersledamöterna i föreningen herrar Lewrö och Girell deltog i måltiden. I samband därmed kåserade herr Lewrö om föreningens och riksförbundets bildande samt om riksförbundets verksamhet bl. a. för höjandet av arvodena. Herr Lewrö framförde också en hälsning från riksförbundet och slutade med att utbringa ett leve för föreningen och dess fortsatta verksamhet.

Föreningen Norrbottens läns taxeringsnämndsordförande

har avhållit sitt årsmöte i Luleå den 6 februari med en glädjande stor anslutning.

Riksförbundets ordförande, kamreraren Axel Bendrik, som bevistade årsmötet, lämnade i ett anförande bl. a. redogörelse för de förhandlingar som ägt rum med statsmakterna i arvodesfrågan samt vidare en orientering om medlemsavgifternas fördelning och skälen till den höjning som visats nödvändig från och med innevarande år. Avslutningsvis gavs tillfälle till frågor.

Till länsföreningens styrelse intill nästa ordinarie årsmöte utsågs lantbrukaren Erik Nilsson, Södra Sunderbyn, ordförande, uppbördskontrollanten Tage Öhlund, Luleå, vice ordförande samt lands-

TAXERINGSHUMOR

Riktig deklaration?

Tidningsförsäljare (ambulerande) skrev å deklarationens baksida: Behjälplig vid deklarationens upprättande: "Mitt bättre jag, universum."

Svävande uppgift.

"Hans ekonomi har successivt blivit alltmer vacklande. För detta talar bl. a. att vid hans frånfälle hans kontantinnehav inskränkte sig vid undersökning till omkring trettiosex öre."

kanslisten P. I. Carnudd, Luleå, sekreterare och kassör. Till suppleanter i styrelsen valdes landskanslisten Nanna Larsson, Luleå, och ombudsmannen Adolf Hjort, Långnäs. Till revisorer utsågos 1:e landskanslisten Gösta Ekström och uppbördskontrollanten Elis Sandberg, Luleå, med taxeringsassistenten Britta Sundberg och landskanslisten Ingemar Andersson, Luleå, som suppleanter.

Efter årsmötets avslutande samlades ett antal medlemmar till gemensam supé i vilken såsom föreningens gäster deltog landskamreraren A. Wenker, taxeringsintendenten R. Dahlqvist samt Riksförbundets representant, kamreraren A. Bendrik.

Utnämningar och förordnanden

Länsstyrelserna och Ö. Ä.:

Till landshövding i Gottlands län har utnämnts underståthållaren i Stockholm Johan Martin Wahlbeck och till dennes efterträdare polismästaren i Stockholm Axel Karl Erik Ros.

Till bitr. TI i Kristianstads län under innehavarens uppehållande av annan tjänst har förordnats länsrev. K. O. M. Anderson i Hallands län fr. 1.3.

E. o. länsnot. i Gävleborgs län N. A. C. A:son Hederén har utnämnts till 1. länsnot. i Västerbottens län.

Länsrev. i Västernorrlands län S. L. A. F. Dolk har förordnats till bitr. TI i länet under innehavarens uppehållande av tax. int. tjänsten i Kopparbergs län.

1. tax.-insp. i Malmöhus län E. L. Olofson har utnämnts till länsass. i Ao 24 i samma län.

1. tax.-insp. i Kronobergs län T. A. V. Torsson har förordnats till länsass. i Älvsborgs län så länge nuvarande innehavaren av tjänsten upprätthåller bitr. tax.-int. tjänsten i Värmland.

E. o. tax.-insp. S. L. Andreasson i Kopparbergs län har utnämnts till 1. länsnot. i Ao 21 i Norrbottens län.