



Arvodena

Skrivelse från TOR till finansministern

Taxeringsnämndsordförandenas Riksförbund har i en under fjolåret ingiven skrivelse anhållit, att arvodena för inkomsttaxeringen måtte höjas bl a. med hänsyn till penningvärdets fall. Förbundet har också tacksamt konstaterat att så skett beträffande under år 1951 utgående arvodena.

Sedan 1951 års arvoden beräknats, har emellertid penningvärdet ytterligare nedgått och förbundet får fördenskull härmed vördsamt anhålla, att vid bestämmande av arvodena för innevarande års inkomsttaxering desamma måtte utgå med de högre belopp, som kan betingas av den ytterligare försämring av penningvärdet, som må ha skett sedan föregående års arvoden bestämdes.

Arvodena för fastighetstaxeringen

Såsom tidigare meddelats i Skattenytt har styrelsen erhållit löfte, att arvodena för årets fastighetstaxering skulle utmätas så, att compensation, jämfört med 1945, skulle erhållas för penningvärdets fall. Från olika håll har det emellertid klagats över att det förefölle, som om arvodena i år skulle bli väsentligt lägre.

Med anledning härav har uppvaktning för finansministern ånyo gjorts, varvid farhågorna meddelades honom.

Finansministern bekräftade ånyo, att avsikten varit att lämna full compensation. Prisstegringen från 1945

uppgår till 35 % eller något mera, beroende på vilken indexserie, som väljes. Sedan förslag avgivits av landskamrerare, har dessa förslag överarbetats och uppräknats med sikte på full compensation.

Det är alltså att förmoda, att ersättningen till slut skall visa sig godtagbar, även om det givetvis kan komma att inträffa, att somliga distrikt får större och andra en något mindre ökning än genomsnittet.

Föreningen Kalmar läns taxeringsnämndsordförande

höll söndagen den 20 januari 1952 sitt ordinarie årsmöte i Vimmerby i närvaro av ett stort antal medlemmar. Styrelsen som omvaldes i sin helhet, konstituerade sig sålunda: nämndemannen Melker Hemmingsson, Vimmerby, ordförande; länsassessorn Nils A. F. Odén, Kalmar, vice ordförande; landskontoristen Thor Berggren, Kalmar, sekreterare och kassör; samt landstingsmannen Thorgny Anckarman, Nelhammar, och kantorn Eric Jern, Bäckebo. Styrelsesuppleanterna härads-skrivarna Lars Schött, Kalmar, och L. Thomsson, Vimmerby, omvaldes liksom revisorerna kronokamrer G. Österberg, Kalmar och landskontoristen R. Schütt, Kalmar, och revisorssuppleanten, bankdirektören Albin Svensson, Mönsterås. Årsmötet beslöt fastställa styrelsens av föregående årsmöte antagna förslag till stadgeändringar, varigenom bl. a. förutom taxeringsnämndsordföran-

dena och taxeringskonsulenterna jämväl kronoombuden kunde vinna medlemskap i föreningen. Anmälan om inträde i föreningen skulle ingivas till föreningens ordförande eller dess sekreterare. Jämlikt de av årsmötet antagna föreningsstadgarna skulle årsavgiften utgöra tolv kronor, inklusive prenumerationsavgift å Riksförbundets officiella organ "Skattenytt". Prenumeration å tidskriften ifråga komme därför att ske för samtliga föreningsmedlemmar genom sekreterarens försorg.

Ordföranden lämnade därefter en redogörelse för förhandlingarna vid Riksförbundets årsmöte den 11 september 1951 och uppmanade därjämte samtliga medlemmar att medverka till ökad spridning av tidskriften "Skattenytt" bland annat genom framställningar till vederbörande kommuner om prenumerationsåden samma för taxeringsnämndsledamöternas räkning.

På förslag av styrelsen beslöt årsmötet vidare att hos Riksförbundet hemställa, att detta måtte genom ytterligare uppvaktning hos Statsrådet och Chefen för finansdepartementet eller på annat sätt, som kunde befinnas lämpligt, söka få till stånd en sådan förhöjning av taxeringsarvodena beträffande såväl 1952 års allmänna fastighetstaxering som ifråga om samma års inkomsttaxering, att vederbörande taxerings- och beredningsnämndsordförande samt kronoombud kunde erhålla skälig ersättning för sitt arbete.

Efter årsmötet vidtog sammanträde inför landskamreraren jämlikt 75 § taxeringsförordningen.

Föreningen Blekinge läns taxeringsnämndsordförande och kronoombud

har hållit årsmöte i Ronneby den 1 mars 1952. Till styrelse för det nya verksamhetsåret omvaldes härads-skrivaren Alfred Linderson, Karlshamn, ordförande, lantbrukaren Börje Johnsson, Mörrum, vice ordförande, kronokamreraren Gunnar Pors-

hed, Karlskrona, sekreterare, brukstjänstemannen Oscar Thorssell, Ronneby, kassaförvaltare, och landsfiskalen Erik Österblom, Bräkne-Hoby.

Styrelsesuppleanter blevo agronomen Gustaf Clemetson, Trenså, skogvaktaren Gottfried Johansson, Asarum, och kommunalkassören Erik Röhné, Nättraby.

Revisorerna väggkamreraren Hjalmar Melin, Karlskrona, och skeppsklareraren Fritiof Abrahamsson, Ronnebyredd, omvaldes, och till revisorsuppleant utsågs kassören John Perselius, Svängsta.

Till ombud vid riksförbundets årsmöte utsågs härads-skrivaren Alfred Linderson och kronokamreraren Gunnar Porshed.

Av styrelseberättelsen framgick, att föreningens stadgar i vad avsåg medlemsavgiften ändrats på sådant sätt, att riksförbundets tidskrift Skattenytt erhålles utan särskild prenumerationsåden samma för taxeringsnämndsledamöternas räkning.

Vid årsmötet redogjorde taxeringsintendenten Gunnar Eklundh för en del nyheter rörande taxeringen och besvarade därefter framställda frågor i samband med efterföljande diskussion. Härads-skrivaren Alfred Linderson orienterade de närvarande om de nya bestämmelserna om existensminimum.

Efter sammanträdet följde gemensam middag på Stadshotellet.

Föreningen Hallands läns taxeringsordförande

i vilken som medlemmar ingå taxeringsnämndsordförande, kronoombud, taxeringskonsulenter och prövningsnämndsledamöter, höll sitt ordinarie årsmöte den 12 mars 1952 å Grand Hotell i Halmstad. Till styrelseledamöter omvaldes häradsdomaren D. Dellien, Eldsberga, ordf., rådmannen Åke Svensson, Halmstad, v. ordf., landskontoristen Gösta Thell, Halmstad, sekr. o. kassör, och kvarnägaren Robert A. Bengtsson, Fridhemsberg, samt nyvaldes riksbankskamre-

ren Herbert Petersson, Halmstad. Till revisorer omvaldes kamreren Fritioiw Ljungström och f. bankkamreren Gustaf Brännholm i Halmstad med härads-skrivaren Stig Möller i Falckenberg som suppleant.

Årsmötet beslöt antaga ett av styrelsen framlagt förslag om stadgeändring, innebärande att medlem förutom årsavgiften fem kronor till föreningen skall erlagga ett belopp, motsvarande prenumerationsavgiften för riksförbundets medlemsorgan. Föreningen skulle sedan tillse, att varje medlem erhöi medlemsorganet, d. v. s. Tidskriften Skattenytt. Då det vore fråga om stadgeändring skulle ändringsförslaget upptagas vid ytterligare ett sammanträde under året, till vilket styrelsen skulle kalla medlemmarna, och följaktligen kan ändringen komma att tillämpas först från och med år 1953.

Taxeringsintendenten Arvid Wenker höll ett föredrag om aktuella nyheter i skattelagstiftningen varefter diskussion vidtog. Landskamreren Per Kjellman och taxeringsintendenten Wenker besvarade därunder ett stort antal frågor i olika taxerings-spörsmål.

Efter förhandlingarna följde en gemensam supé å hotellet.

Föreningen Värmlands läns taxeringsnämndsordförande

och kronoombud höll sitt ordinarie årsmöte å Stadshotellet i Karlstad lördagen den 26 januari 1952. Till mötet hade inbjudits landskamreren Harald Lindell, vilken emellertid var förhindrad närvara, och taxeringsintendenten Wilhelm Dalén.

Till ordförande omvaldes härads-skrivaren Axel Söderberg, Sunne, och till vice ordförande efter härads-skrivaren Rob. Bronell, Filipstad, som av sagt sig, nyvaldes landsfogden Anders Holmström, Karlstad. Till övriga ledamöter av styrelsen omvaldes överrevisorn Hugo Farman, Uddeholm, häradsdomaren Carl Hjorth, Molkom, lantbrukaren Nils Olsson,

Gårdsås, Gunnarskog, och landskontoristen Karl-Erik Palm, Karlstad, sekreterare och skattmästare, samt nyvaldes kamreren G. Dahl, Filipstad. Styrelsesuppleanter blevo skogvaktaren Alfred Svanhult, Likenäs, omvald, och kommunalkamreren Gottfr. Persson, Finnmossen, nyvald. Till revisorer omvaldes revisorn Alvar Rudenhed och mantalsassistenten Sven Andersson, Karlstad, och till suppleant kommunalkassören Gustav Persson, Skoghall. Till klubbmästare omvaldes förste upbördsassistenten Erik Palmquist, Karlstad.

Ordföranden framförde föreningens varma tack till avgående vice ordföranden härads-skrivaren Rob. Bronell, Filipstad, vilken tyvärr var förhindrad närvara, och framhöi därvid, att härads-skrivare Bronell under 12 år tillhört styrelsen och att hans goda omdöme och stilistiska talang för styrelsen och föreningen varit en värdefull och flitigt utnyttjad tillgång. En telegrafisk hälsning avläts under mötet till härads-skrivare Bronell.

Efter förhandlingarnas avslutande höi taxeringsrevisorn Eric Bjurström föredrag om investeringsskatt, investeringsavgift och konjunkturskatt och jägmästaren Thure Björkman om den nya förordningen ang. sterilisering av inkomst av skogsbruk. De mycket uppskattade föredragen efterföljdes av diskussion, varvid såväl taxeringsintendenten W. Dalén som föredragshållarna besvarade framställda frågor.

Efter årsmötet samlades mötesdeltagarna till gemensam supé.

Föreningen Kopparbergs läns taxeringsnämndsordförande

eller som föreningen numera heter "Kopparbergs läns taxeringsmän" avhöi sitt ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 1952 på Centralhotellet i Falun under ordförandeskap av majoren Jean Br:son Rosander. Mötet bevistades av över 90 medlemmar, d. v. s. drygt hälften av före-

ningens medlemsantal — ett glädjande och förvånansvärt stort antal med hänsyn till att länsstyrelsen detta år ansett sig icke böra kalla länets taxeringsmän till tjänstekonferens. Det bör dessutom i detta sammanhang antecknas, att föreningen för första gången hade nöjet att såsom medlemmar i föreningen och deltagare i årsmötet hälsa tre kvinnliga taxeringsfunktionärer välkomna.

Årsmötet började med att ordföranden med några varmhjärtade och av personlig vänskap präglade ord hyllade minnet av den några veckor tidigare avlidne bokföraren E. A. Sandin i Mockfjärd, mångårig taxeringsman, mångårig medlem av föreningen och mångårig suppleant i föreningens styrelse. Minnesorden, som åhördes av de närvarande stående, åtföljdes av en tyst minut.

Sedan styrelsens och revisorernas berättelser föredragits och styrelsen i enlighet med revisorernas förslag beviljats full och tacksam ansvarsfrihet för det senast förflutna kalenderåret, föreningens femtonde verksamhets- och räkenskapsår, omvaldes majoren Rosander till föreningens ordförande för tiden t. o. m. nästa årsmöte. Övriga styrelseledamöter blevo borgmästare Gustaf Geete i Falun, landstingsmannen Olof Gudmundsson i Stumsnäs och e. o. landskontoristen Yngve Bäckström i Falun, omvalda, samt förutvarande styrelsesuppleanten, stadskamrersassistenten Helmer Hillström i Borlänge, nyvald efter f. landstingsmannen Emil Ericsson i Hedemora, vilken av åldersskäl undanbett sig återval. I den nya styrelsen omvaldes vid senare avhållit styrelsesammanträde borgmästaren Geete till vice ordförande och landskontoristen Bäckström till kassaförvaltare och sekreterare. Till styrelsesuppleanter nyvaldes kaptanen Christian Broström och landskontoristen Ingemar Johansson, båda i Falun. Revisorerna, länsassessorn Martin Egerborg och uppboråsassistenten Rolf Sundlöf,

Falun, återvaldes liksom revisorsuppleanten, löjtnanten C. A. Runegård i Falun. Föreningens representant vid riksförbundets årsmöte blev majoren Rosander med landskontoristen Bäckström såsom ersättare.

Av styrelseberättelsen framgick bl. a., att föreningen under år 1951 haft 169 medlemmar. Detta antal motsvarar en 94 procentig anslutning. Vid sammanträdet kunde dessutom meddelas, att dittills i år 170 medlemmar inbetalat stadgad årsavgift.

Enligt inom föreningen sedan några år tillbaka tillämpad praxis bestämmes av varje årsmöte årsavgiften för påföljande år. Vid årets möte fastställdes sålunda årsavgiften för år 1953, och densamma blev på styrelsens förslag liksom för innevarande år högst 4 kr. jämte den prenumerationsavgift, som för föreningsmedlemmar kan komma att bestämmas för tidskriften "Skattenytt". Medlemskap i föreningen är nämligen fr. o. m. år 1951 förenat med kollektiv prenumeration på riksförbundets fackorgan.

Årsmötet konfirmerade föregående ordinarie årsmötes beslut att ändra föreningens namn till "*Föreningen Kopparbergs läns taxeringsmän*".

På förslag av styrelsen och i enlighet med ett första beslut vid 1951 års ordinarie möte fastställdes dessutom nu definitivt en del smärre ändringar i 2 och 6 §§ av föreningens stadgar. Ändringsbeslutet innebär betr. stadgarnas 2 §, att såsom medlem i föreningen äger numera ingå inom Kopparbergs län verksam ledamot av länsprövningsnämnden, ordförande och kronoombud i taxeringsnämnd, taxeringskonsulent, tjänsteman vid länsstyrelsen, häradsskrivare, kronokamrerare och uppboråsassistent. Betr. 6 § innebär ändringsförslaget, att föreningens styrelse äger utse sekreterare och kassaförvaltare även bland sådana föreningsmedlemmar, som icke tillhöra styrelsen.

Efter de egentliga årsmötesför-

handlingarnas avslutande höll först taxeringsintendenten Bertil Sundberg ett intressant, lärorikt och livligt applåderat föredrag om "Taxeringsfrågor av intresse vid 1952 års taxering". Föredragshållaren lämnade i sitt föredrag även svar på en del av föreningsmedlemmarna i förväg insända frågor.

Avsikten hade varit, att föredraget skulle ha efterföljts av diskussion. På grund av den långt framskridna tiden måste dock tyvärr diskussionen inställas. Ordet överlämnades därför omedelbart till taxeringsrevisorn Torsten Hintze, som ställt sitt kunnande till årsmötets förfogande och höll ett sakligt och mycket uppskattat föredrag om "Investeringsskatten" i anslutning till dels de för denna skatteform utfärdade författningsbestämmelserna och dels det fastställda deklarationsformuläret.

Mötesdeltagarna till ett antal av ungefär 50 samlades senare till gemensam supé, i vilken landskamreren Axel Bergström samt dagens båda föredragshållare deltog såsom föreningens inbjudna hedersgäster. I ett humoristiskt tacktal för gästerna hyllade landskamrer Bergström föreningen och tillönskade densamma lycka och framgång i det fortsatta arbetet. Talaren framhöll bl. a., att tiden och utvecklingen f. n. rider fort på taxeringsområdet. Som ett nära liggande exempel härpå pekade talaren på det förhållandet, att föreningen så sent som i fjol och i år ändrat sitt namn, så att detsamma nu innehöll ordet "taxeringsmän", och så visade det sig vid dagens sammanträde, att föreningen redan nu hade ett antal kvinnliga medlemmar. Talaren uttalade vidare den förhoppningen, att föreningens medlemmar icke skulle förtröttnas i sitt arbete såsom taxeringsmän, och förklarade sig komma att i fortsättningen liksom hittills på allt sätt stödja föreningen i dess arbete. Under supén talade även en av föreningsmedlemmarna,

fjärdingsman Elis Danielsson i Silkeborg, som tackade föreningens styrelse för allt det arbete och allt det intresse, som nedlagts för föreningens bästa och medlemmarnas trivsel.

Stockholmsföreningen

sammanträdde den 26 mars för diskussion av olika taxeringsfrågor. Bl. a. togs frågan om TO:s och KO:s befattning med skattestatistiken upp. Någon allmän erfarenhet av det besvär omläggningen till "sample"-statistik kan föranleda föreligger väl ännu icke. Riksförbundets styrelse fann, då den yttrade sig över förslaget till omläggning, att det borde bli en lättnad att slippa yrkesbeteckna samtliga skattskyldiga. En del av de vid sammanträdet närvarande hyste ock den uppfattningen, så långt de då hunnit samla någon erfarenhet. Men uppenbarligen medför omläggningen i vissa distrikt ett betydande merarbete, som måste allvarligt inkräkta på den tid, som står till buds för granskning, vilket ju icke var meningen och icke bör få ske. Det gäller framför allt de speciella distrikt samt en del av de lokala, där var och varannan skattskyldig kommer över 30 000 kr. i inkomst eller förmögenhet.

Då omläggningen uppenbarligen måste innebära en icke obetydlig besparing för statsverket i andra hänseenden, beslöt föreningen att i skrivelse till Kungl. Maj:t och uppbördsdirektionen hemställa, att de statistiska uppgifterna i Stockholm måtte lämnas av uppbördsverket och att staten måtte bekosta arbetet. Föreningen förutsatte då, att arbetet skulle kunna utföras av mindre kvalificerad arbetskraft än TO och KO, så att kostnaderna i realiteten skulle bli lägre, än om dessa skulle utföra arbetet och då givetvis erstas härför.

I övrigt diskuterades aktuella taxeringsfrågor, varvid 1. TI Holdo lämnade råd och anvisningar.