



### **Föreningen Södermanlands läns taxeringsnämndsordförande**

höll sitt ordinarie årsmöte i Nyköping den 31 januari 1954 å restaurang Vårdshuset.

Till ordförande i föreningen omvaldes stadsfogden Rune Johnsson, Eskilstuna.

Ordföranden uttalade några minnesord i anledning av styrelsens förutvarande vice ordförande och sekreterare, f. d. hä-  
häradsskrivaren Knut Söderlunds bort-  
gång.

Av styrelsens förvaltningsberättelse, som upplästes och godkändes, framgick att antalet medlemmar i föreningen utgjort 150, samt att härav 148 prenumererat å Skattenytt. Styrelsen har efter samråd med landskamreraren och taxeringsintendenten i länet tillställt kommunerna en skrivelse vari redogjordes för kommunernas befogenheter vid beviljande av anslag till biträdes hjälp åt taxeringsnämndsordförandena. I skrivelsen hade anhållits att kommunerna ville välvilligt upptaga denna anslagsfråga vid årets statbehandling.

Den gamla styrelsen omvaldes och utgöres av stadsfogden Rune Johnsson, Eskilstuna, ordförande, taxeringsrevisorn Arne Asvelius, Eskilstuna, vice ordförande, sekreterare och kassör, borgmästaren Tore Hellberg, Torshälla, sågverksägaren Ivan Hofstedt, Strängsjö, och 1:e länsnotarien

Erik Söderlund, Nyköping. Även suppleanterna, agronomen Ernst Jacobsson, Sköldinge, och överkonstapeln Stig Bro-  
lin, Valla, omvaldes. Till revisorer omvaldes f. stadskamreraren O. Ranégie och stadskamreraren J. Åström, Katrineholm. Suppleant blev landskanslisten Åke Axelson, Katrineholm.

Till ombud vid riksförbundets sammanträden utsågs stadsfogden Rune Johnsson och taxeringsrevisorn Arne Asvelius.

Efter årsmötet höll taxeringsintendenten Arne Norman föredrag om "Aktuella frågor inför årets taxeringsarbete", varefter många taxeringsproblem diskuterades.

Härefter intogs gemensam middag, varvid landskamreraren Herman V. Ekvall och taxeringsintendenten Arne Norman var föreningens gäster.

### **Föreningen Östergötlands taxerings- nämndsordförande och kronoombud**

höll sitt ordinarie årsmöte i Linköping den 30 januari 1954 å Stora Hotellet. Vid sammanträdet voro omkring 150 föreningsmedlemmar närvarande. Det stora deltagareantalet var mycket glädjande, då länsstyrelsen i år icke ansett skäl föreligga att kalla till sammanträde jämlikt 75 § taxeringsförordningen, utan medlemmarna

själva fått bestrida kostnaderna för sammanträdet.

Styrelsens ordförande, slakthusdirektören Fritiof Larsson, Linköping, öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna, därvid han riktade särskilda välkomsthälsningar till årsmötets gäster, landskamreraren Harald Whitefield och taxeringsintendenten Kjell Edström samt föreningens hedersledamot bitr. taxeringsintendenten Sven Wasteson.

Styrelseberättelsen upplästes och lades utan anmärkning till handlingarna. Sedan revisionsberättelsen blivit uppläst beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Till styrelse för det nya verksamhetsåret valdes slakthusdirektören Fritiof Larsson, Linköping, häradsdomaren S. P. Hollertz, Bråta, Ringarum, agronomen Torgny André, Knivberga gård, Norrköping, f. d. landsfiskalen Oscar Liliebäck, Åby, häradsskrivaren Thore Kallefors, Motala, samt häradsskrivaren Olof Blomberg, Norrköping, samt nyvaldes efter landsfiskalen Gunnar Myrold, Finspång, som avböjt återval och landstingsmannen Arthur Samuelsson, Mårdstorp, Basarpö, som avlidit, nämndemannen Evert Nöjd, Ödeshög, och nämndemannen Ragnar Andersson, Kisa.

Till styrelsesuppleanter omvaldes direktören H. A. Ståhlmark, Norrköping, samt nyvaldes efter nämndemannen Evert Nöjd exekutorn G. Eklund, Mjölby.

Revisorerna, länsassessorerna Birger Carlsson, Linköping, och förste landskanslisten Gösta Tolerus, Linköping, omvaldes och likaså revisorssuppleanten, förste landskanslisten Gösta Sandström, Linköping.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsmötet årsavgiften i föreningen

till tio kronor. Avgiften skall inbetalas såsom prenumerationsavgift å tidskriften Skattenytt och kommer sedermera föreningens andel i den gemensamma prenumerations- och årsavgiften, att från tidskriften redovisas till länsföreningen.

Ordföranden framförde till den avgående styrelseledamoten landsfiskalen Gunnar Myrold, Finspång, förenings tack.

Efter årsmötesförhandlingarna hölls följande föredrag:

av taxeringsintendenten Kjell Edström om nyheter vid årets taxering,

av bitr. taxeringsintendenten Sven Wasteson om äkta makars beskattning,

av taxeringsrevisorn Lars-Eric Laurén om deklaration för jordbruk enligt bokföringsmässiga grunder.

Slutligen redogjorde bitr. taxeringsintendenten Göran Colleen för ett antal kammarutslag rörande avdrag för bil i förvärvskällan jordbruk.

Efter föredragen uppläste ordföranden tvenne skrivelser den ena från f. d. landsfiskalen Gustav Lindström, Vadstena, angående avdrag vid taxering för inkomst av jordbruk för inköp eller byte av bil, den andra från tullförvaltaren Bertil Magnusson, Motala, angående avdrag för lättviktsmotorcykel.

Med hänsyn till den långt framskridna tiden hänsköts diskussionen i dessa frågor till eftersamkvämet.

Ordföranden uppmanade medlemmarna att under taxeringsarbetets gång föra statistik över den tid som använts för 1954 års taxeringsarbete samt sedermera efter slutat arbete insända dessa uppgifter till sekreteraren. Vid utarbetandet av statistiken torde den blankett användas, som fogats vid häfte 1 år 1954 av tidningen Skattenytt.

I den gemensamma måltiden deltog ett

60-tal medlemmar. Till denna hade såsom föreningens gäster ytterligare inbjudits bitr. taxeringsintendenten Göran Colleen och taxeringsrevisorn Lars-Eric Laurén.

Diskussionen efter måltiden var synnerligen livlig med inlägg av landskamreraren Whitefield, taxeringsintendenterna Edström och Wasteson samt ett stort antal föreningsmedlemmar, därvid aktuella taxeringsspörsmål blevo grundligt diskuterade.

### **Föreningen Jönköpings läns taxeringsnämndsordförande**

höll sitt årsmöte den 27 februari 1954 i Jönköping i närvaro av ett 100-tal medlemmar.

Till ordförande i föreningen omvaldes direktören H. Carlén, Huskvarna.

Till styrelseledamöter omvaldes f. kommunalborgmästaren A. Johnsson, Nässjö, förste uppbördsassistenten G. Gyllborg, Jönköping, kamreraren C. Bennfors, Bogla, och nyvaldes landstingsmannen Albin Carlsson, Hakarp, Huskvarna, efter avlidne häradskrivaren Nils Westring, Tranås. Till suppleanter valdes civilingenjören Gillis Andersson, Aneby, och länsassessorn S. Hydén, Jönköping.

Till revisorer valdes förste landskanslisten L. E. Palmqvist och landskanslisten Rude Olsson, Jönköping.

Som föreningens ombud hos T. O. R. valdes direktören H. Carlén med förste uppbördsassistenten G. Gyllborg som ersättare.

Vid föregående årsmöte beslutades, att kronoombuden skulle äga rätt till medlemskap i föreningen och detta jämte en större anslutning från ordförandenas sida än tidigare hade medfört en avsevärd ökning av medlemsantalet. Under 1953 hade för-

eningen sålunda icke mindre än 176 medlemmar.

Årsavgiften för år 1954 bestämdes till 7 kronor.

Ordföranden lämnade en redogörelse för arvodesfrågans behandling sedan föregående årsmöte. I samband härmed diskuterades möjligheterna att erhålla kommunala bidrag för taxeringsarbetet.

Efter mötesförhandlingarna höll kamrarrättsfiskalen Dag Helmers, Stockholm, ett mycket uppskattat föredrag om aktuella skattenyheter.

Taxeringsintendenten F. Psilander, Jönköping, lämnade därefter en del uppgifter om infordrade kontrollbesked m. m. rörande årets taxering. Vidare höll förste uppbördsassistenten G. Gyllborg ett föredrag om taxeringen ur de lokala skattemyndigheternas synpunkt.

Efter de olika föredragen begagnade medlemmarna tillfället att framställa frågor ang. taxeringen till såväl länsstyrelsens representanter som till föredrags-hållarna.

### **Föreningen Malmöhus läns taxeringsnämndsordförande och kronoombud**

höll ordinarie årsmöte den 30 januari å Capitolbiografen i Malmö under ordförandeskap av länsassessor Axel Isaksson. Mötet bevistades av c:a 175 medlemmar.

Efter uppläsning av styrelse- och revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1953. Årsavgiften bestämdes till kr. 10:— inkl. prenumerationsavgiften för Skattenytt, vilken avgift skulle inkasseras i likhet med föregående år av tidskriften. Av styrelseberättelsen framgick att av länets 447 taxeringsmän 380 varit medlemmar i föreningen.

I den avgående styrelsen hade den

mångåriga ledamoten och nuvarande ordföranden länsassessor A. Isaksson bestämt avböjt återval. I hans ställe invaldes länsassessor Gösta Lindholm, Malmö. Styrelsen i övrigt omvaldes och består av samt konstituerade sig senare sålunda: kronokamrer Hugo Brissman, Malmö, ordförande, länsassessor Gösta Lindholm, Malmö, vice ordförande, ingenjör C. M. Kroon, Malmö, sekreterare och kassör, landstingsman Einar Malmström, Vallåkra, landsfiskal Peter Sjöberg, Kävlinge, häradskrivare Lennart Sonesson, Hörby, samt kronokamrer C. E. Svensson, Lund. Suppleanterna lantbrukare Hugo Nilsson, Örtofta, samt riksdagsman Emil Ahlkvist, Jordholmen, omvaldes. Till revisorer omvaldes häradskrivare E. Behle och nyvaldes förste taxeringsinspektör Carl F. Bergström; till suppleant nyvaldes mantalsassistent Sune Broms.

Ordföranden redogjorde för avtalsfrågans läge och riksförbundets åtgörande i detta ärende under det gångna året, samt uppmanade medlemmarna att mangrant ifylla och till styrelsen översända den av riksförbundet infordrade statistiken rörande använd tid för taxeringsarbetet 1954 under anlitanande av de härför översända blanketterna.

Tre föredrag stod på programmet, varav det första av t. f. landskamrer C. A. Norgren, som talade om aktuella taxeringsfrågor, särskilt över den nya lagstiftningen om taxering av jordbruksinkomst, men även berörde övriga nyheter gällande årets taxering såsom äkta markars beskattning, det särskilda avdraget för förvärvsarbetande hustru, ändringar av förmögenhetsbeskattningen och inkomstbeskattningen av aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Det andra hölls av länsrev. N.-J. Rehnö,

som redogjorde för vilka anspråk man bör ställa på räkenskaperna för de jordbrukare, som vilja deklarerera efter bokföringsmässiga grunder, för att dessa skall kunna läggas till grund för taxeringen.

Det tredje hölls av förste taxeringsinsp. Harry Smede, som talade om beskattning av familjestiftelser, gåvor till barn och benefika barnreverser. De intressanta föredragen följdes av diskussion.

Kronokamrer Brissman framförde styrelsens och föreningens tack till den avgående ordföranden länsassessor A. Isaksson för hans alltid visade intresse för föreningens arbete och för det förtjänstfulla sätt han upprätthållit kontakt mellan länsstyrelsen och föreningen.

Då dagordningen var genomgången avslutades mötet och ett fyrtiotal av de närvarande samlades till en angenäm middag i Restaurant Palladiums festvåning.

#### **Föreningen Västmanlands läns taxeringsnämndsordförande**

höll sitt årsmöte i Västerås den 26 februari i anslutning till att landskamreraren i länet hade kallat ordförandena till överläggning på Rikssalen på Västerås slott. Deltagandet var livligt.

Styrelsens berättelse utvisade bl. a. att föreningen under 1953 haft 2 hedersledamöter samt 123 betalande medlemmar. Efter föredragning av revisorernas berättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 1953 års förvaltning.

Vid härefter företagna val utsågos, enligt valnämndens förslag

till ordförande: f. d. landsfiskalen Hugo Girell, Västerås,

till övriga styrelseledamöter: hemmansägaren Arthur Lundgren, Kungsbyn, Västerås, advokaten Anders von Zweigbergk, Västerås, förste uppbördsassistenten Åke

Dahlberg, Västerås, samt f. d. lokföraren Ernst Larsson, Västerås,

till suppleanter i styrelsen: häradsskrivaren H. Halvarsson, Fagersta, och kantorn Gösta Skedung, Kila, Sala,

till representant vid TOR:s sammanträden: herr Girell samt till ersättare för honom den som styrelsen därtill kommer att utse.

Årsavgiften för år 1954 fastställdes till 7 kronor, eller samma belopp, som utgått en följd av år. För att underlätta samarbetet med Skattenytt ifråga om inkasseringen av avgifterna beslöt årsmötet att redan nu bestämma årsavgiften för år 1955 till jämväl 7 kronor. Avsikten är att i fortsättninögn, så länge nu ifrågavarande samarbete med Skattenytt varar, fastställa årsavgiften ett år i förväg.

Under årsmötet vädjade ordföranden till medlemmarna att föra statistik över tidsåtgången för årets taxering och anlita den av TOR iordningställda blanketten.

Efter de egentliga årsmötesförhandlingarna höll byråchefen Sten Wilkens i Riksskattenämnden ett med mycket stort intresse och bifall mottaget föredrag över ämnet "Aktuella taxeringsfrågor, särskilt med hänsyn till äkta makars taxering".

Efter årsmötet har styrelsen konstituerat sig sålunda att till vice ordförande valts f. d. lokföraren Ernst Larsson samt till sekreterare och kassaförvaltare advokaten Anders von Zweigbergk.

### **Föreningen Kopparbergs läns taxeringsmän**

avhöll sitt ordinarie årsmöte lördagen den 30 januari 1954 å Grand Hotel i Falun under ordförandeskap av majoren Jean Br:son Rosander. Årsmötet, som denna gång icke anordnats i anslutning till något av länsstyrelsen jämlikt bestämmelserna

i taxeringsförordningen utlyst sammanträde inför landskamreraren, bevistades av mellan 50 och 60 föreningsmedlemmar.

Styrelsens berättelse över verksamheten under tiden den 30 januari 1953—den 29 januari 1954, föreningens sjuttonde verksamhetsår, föredrags och lades med godkännande till handlingarna. Av densamma framgick bl. a., att föreningen under år 1953 haft 171 medlemmar mot 178 närmast föregående år. Medlemsantalet under år 1953 motsvarade ungefär en 90-procentig anslutning. Av verksamhetsberättelsen framgick vidare, att föreningens styrelse, som under året haft sammanlagt tre sammanträden, i enlighet med uppdrag av föregående årsmöte dels till Riksförbundet avgivit förslag till ny à-prislista för beräkning av taxeringsarvodena, dels hos länsstyrelsen lyckats utverka, att jämväl kronoombuden numera erhålla förskott på sitt taxeringsarvode omedelbart efter taxeringsarbetets avslutande. Styrelsen hade dessutom genom sekreterarn varit representerad vid ett under året på länsstyrelsen inför landskamreraren hållet sammanträde för diskussion av de à-priser, som länsstyrelsen borde tillämpa vid beräkning av ersättning för arbeten inom taxeringsnämnderna under år 1953. Styrelsen hade slutligen i framställningar till ordförandena i länets samtliga kommunalfullmäktige och kommunalnämnder samt till länets samtliga kommunal- och drätselkontor fäst uppmärksamheten på kommunernas rätt och möjlighet att medverka i sorteringsarbetet inom taxeringsnämnderna och hemställt om bistånd och hjälp i detta avseende. Till framställningarna hade fogats särtryck av artikeln "Kommunerna och taxeringen" i häfte nr 9/1953 av tidskriften Skattenytt. Sist nämnt särtryck hade dessutom under december må-

nad i ett antal exemplar överlämnats till flertalet av de för år 1954 förordnade taxeringsnämndsordförandena med anhållan, att de ville i eget intresse söka på allt sätt medverka till att kommunerna lämnade hjälp vid sorteringsarbetet och för detta ändamål ville utdela särtrycket till de kommunalmän, som ägde beslutanderätt vid behandling av ett förslag härom.

Sedan revisorernas berättelse över verkställd granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning under kalenderåret 1953 föredragits, beviljade årsmötet i enlighet med revisorernas förslag styrelsen och kassören full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat. Av revisionsberättelsen framgick bl. a., att föreningens kassarörelse under år 1953 haft en omslutning av 2.383 : 02 kr. med en behållning vid årets slut av 556 : 82 kr.

Vid därefter företagna val omvaldes majoren Rosander till föreningens ordförande för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. Övriga styrelseledamöter blevo stadskassören Helmer Hillström i Borlänge, taxeringsinspektören Ingemar Johansson i Falun, kommunalfullmäktigeordföranden Enar Persson i Isnjön och kassören C. V. Rosén i Korsnäs. I styrelsen utsågs vid senare avhållit styrelsesammanträde stadskassören Hillström till vice ordförande och taxeringsinspektören Johansson till sekreterare och kassör. Till suppleanter i styrelsen utsågos kaptener Christian Broström i Falun och köpmanen Hjalmar Norman i Avesta. Revisorer blevo löjtnanten C. A. Runegård och uppboråsassistenten Rolf Sundlöf, båda i Falun, med länsrevisorn Sune Agardt i Falun såsom suppleant. Föreningens representant vid årsmöten inom riksförbundet blev majoren Rosander med taxeringsinspektören Johansson såsom ersätta-

re. Samtliga val innebära omval med undantag av valet av revisorssuppleant, där länsrevisorn Agardt ersatte nyutnämnde häradskrivaren. Breitholtz, vilken fr. o. m. senaste årsskifte avflyttat från länet.

Enligt inom föreningen sedan några år tillbaka tillämpad praxis bestämmer varje årsmöte medlemsavgiften för påföljande år. Vid årets möte fastställdes sålunda medlemsavgiften för år 1955, och densamma blev på begäran av tidskriften Skattenytts redaktion och på förslag av styrelsen höjd från 9 : — till 10 : — kr., varav prenumerationsavgift för Skattenytt 5 : — kr., årsavgift till T. O. R. 1 : 50 kr. och årsavgift till föreningen 3 : 50 kr. Föreningens medlemmar erinras om att riksförbundet vid 1952 års ordinarie årsmöte bestämt, att hela medlemsavgiften fr. o. m. föregående år skall inkasseras av Skattenytts expedition, som därefter till Riksförbundet resp. föreningen redovisar ovan angivna årsavgifter. För innevarande år skall sålunda till Skattenytts postgirokonto nr 37 29 45 under adress Fack 5, Leksand, inbetalas 9 : — kr.; för nästkommande år däremot 10 : — kr. I detta sammanhang är att märka, att föreningsmedlem, som erhåller tidskriften kostnadsfritt genom prenumeration av vederbörlig kommun, skall inbetala endast 4 : — kr. i år och 5 : — kr. nästa år men i så fall bör anteckna detta förhållande på talongen till inbetalnings-(giro-)kortet. Beträffande erläggandet av medlemsavgiften i övrigt hänvisas till tidskriftsredaktionens meddelande till föreningsmedlemmarna på andra sidan av omslaget till tidskriftens häfte nr 12/1953.

Häradskrivaren Oscar Lewrö redogjorde därefter för tanken bakom den cirkulärskrivelse den 17 januari 1954 med tillhörande statistikblanketter, som distribuerats till förbundsmedlemmarna såsom

bilaga till häfte nr 1 innevarande år av tidskriften Skattenytt. Han lämnade anvisningar för statistikarbetets uppläggning och uppmanade föreningsmedlemmarna att ägna nödig tid åt arbetet och att lojalt ställa statistikmateriet till Riksförbundets förfogande. Han begärde dessutom, att föreningsmedlemmarna skulle delgiva honom alla önskemål och gärna även kritik beträffande Skattenytts innehåll och utformning samt uppmanade medlemmarna att mera flitigt utnyttja tidskriftens frågeavdelning, som snabbt lämnade vederhäftiga och sakkunniga svar på alla insända frågor.

Sedan de egentliga årsmötesförhandlingarna därefter avslutats, infunno sig och hälsades aftonens hedersgäster, landshövdingen Eije Mossberg, landskamreren Axel Bergström, taxeringsintendenten Bertil Sundberg, biträdande taxeringsintendenten Torsten Hintze och föredrags-hållaren, kammarrättsfiskalen Dag Helmers, välkomna till föreningen.

Ordet överlämnades först till föreningens vice ordförande, stadskassören Hillström, vilken i egenskap av representant för Dalarnas Erkända Centralsjuk-kassa orienterade de närvarande om taxerings-nämndsordförandenas skyldigheter ifråga om medverkan vid insamlandet av de s. k. inkomstuppgifterna för den allmänna sjukförsäkringen. Anförandet efterföljdes av en stunds ivrig diskussion och föranledde ett flertal frågor till föredrags-hållaren.

Sedan diskussionen i föregående ärende förklarats avslutad, intogs talarstolen av kammarrättsfiskalen Helmers, som i ett instruktivt, lärorikt och överskådligt upplagt anförande lämnade en redogörelse för alla de nyheter inom skattelagstiftningen, som taxeringsnämnderna måste

känna till för att fr. o. m. i år rätt kunna fullgöra sitt arbete. Anförandet, som belystes av ett flertal rättsfall, åtföljdes av en flitigt utnyttjad frågestund och belönades med en hjärtlig och tacksam applåd.

Efter årsmötets avslutande samlades ett 50-tal föreningsmedlemmar till gemensam middag, i vilken hedersgästerna deltog. Föreningens ordförande uttalade i sitt hälsningsanförande föreningens stora glädje över att hedersgästerna velat hörsamma kallelsen till årets möte och för föreningens skull övergiva hem och familj en lördagskväll. Han tackade länsstyrelsens all personal för den stora välvilja och det beundransvärda tålamod, de alltid visade, när föreningens medlemmar kommo och besvarade med sina bekymmer, och han ansåg sig kunna räkna länsstyrelse-representanternas närvaro vid årsmötet som ett bevis för att även de ansågo, att föreningen och föreningens årligen återkommande träffar hade en uppgift att fylla. Han sade vidare, att föreningen under årens lopp lärt sig, att de bekantskaper, som brukade knytas vid årsmötena mellan länsstyrelsens representanter och föreningens medlemmar, vore av stor betydelse för det gemensamma arbetet, och hoppades därför, att föreningen även i framtiden skulle få komma och besvara med en kallelse till årsmötena.

Gästernas tack framfördes av landshövdingen, som hyllade föreningen och sade sig efter dagens förhandlingar ha fått en stor respekt för det mången gång svåra och grannliga arbete, föreningens medlemmar utförde på länsstyrelsens uppdrag, och förklarade, att ett dylikt arbete sannolikt icke skulle kunna utföras med så gott resultat, om vi i vårt land icke hade att bygga på kommunernas urgamla självstyrelse.