

TOR:s årsmöte 1985

Taxeringsnämndsordförandenas Riksförbund avhöll sitt årsmöte fredagen den 25 oktober 1985 i Industrihuset i Stockholm. Mötet öppnades av riksförbundets ordförande Torbjörn Vester som även hälsade de inbjudna gästerna, deltagande medlemsombuden samt övriga deltagare varmt välkomna.

Till årsmötet hade speciellt inbjudits representanter för Foreningen Ligningskommissioner och Ligningsnevndenes Landsförbund. Från Danmark deltog ordförande Else Petersen och kontorschef Birte Milhøj och det norska förbundet representerades av dess vice ordförande Lars Hjerme stad och sekreterare Benedikt Henriksen.

I början av augusti avled Skattenytts redaktör Hans Bylin efter en längre tids sjukdom. Ordföranden erinrade om det oerhört stora arbete Hans Bylin nedlagt för tidskriften under en tid av nästan exakt tjugofem år. Parentationen avslutades med en tyst minut.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med upprop av länsföreningarnas årsmötesombud och övriga representanter varvid konstaterades att alla länsföreningar med undantag av två var representerade. Torbjörn Vester erhöll uppdraget att leda årsmötesförhandlingarna.

Styrelsens verksamhetsberättelse, tidigare införd i Skattenytt lades med godkännande till handlingarna. Sedan revisionsberättelsen föredragits beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med revisorernas förslag. Därefter fattade årsmötet beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna för det kommande verksamhetsåret.

Härefter följde val av styrelse och revisorer. Valutskottets förslag bifölls enhälligt i alla dess delar av årsmötets ombud. Till ordförande i förbundet och dess styrelse omvaldes Torbjörn Vester, Malmö, för en tid av ett år. Som styrelseledamöter omvaldes Eivor Otterberg, Bålsta, och Harry Hultgren, Östersund, — båda för en tid om två år. De tidigare styrelsesuppleanterna Björn Söder, Västerås, Per Olov Axelsson, Sollerön och Bengtåke Johansson, Söderhamn, omvaldes samtliga för ytterligare ett år. Ingemar Mauritzon, Eskilstuna, omvaldes som revisor för en mandatperiod om två år. Som revisorsuppleanter omvaldes, båda för en tid av ett år, Gunnar Hanell, Ystad och Oscar Ekman från Leksand.

På styrelsens förslag beslöt årsmötet höja medlemsavgiften, inklusive prenumeration på tidskriften Skattenytt, till 130 kronor för år 1986. Liksom hittills skall avgiften inkasseras av tidskriften Skattenytt. Av avgiften skall tio kronor för varje länsföreningsmedlem jämte ett fast belopp om ett tusen (1 000) kronor återföras till respektive länsförening. Därutöver skall av årsavgiften ett ytterligare belopp motsvarande vad som totalt utgår till länsföreningarna redovisas till riksförbundet.

Valutskottets medlemmar från länsföreningarna i Stockholms och Västerbottens län stod i tur att avgå. Efter dessa nyvaldes länsföreningarna i Uppsala och Norrbotten att ingå i valutskottet. Länsföreningarna i Jönköpings, Malmöhus samt Göteborg och Bohus län kvarstod ytterligare ett år. De nyvalda länsföreningarna har att utföra sitt uppdrag under två år. Valutskottets uppgift är att förbereda ärenden angående val och arvoden till årsmöten och eventuella extra möten. Årsmötesombudet från Malmöhus läns förening utsågs till sammankallande under 1986.

Årsmötet beslöt att till förhandlingsdelegerade, att föra förbundets talan i arvodesfrågor m m, utse styrelsens ordförande och vice ordförande.

Årets föredragshållare, avdelningsdirektören vid riksskatteverket, Göran Norén, höll sitt föredrag innan de sedvanliga årsmötesförhandlingarna vidtog. Föredraget var betitlat "Information om skatteförenklingskommittén". För årsmötesdeltagarna var det inte precis den ljusnande framtid som målades upp. Redan föregående års föredragshållare hade visat varthän kommitténs direktiv syftade. Under det gångna året hade kommitténs arbete hunnit så långt att det nu låg ett principförslag — SOU 1985:42 Förenklad taxering — färdigt. Betänkandet som för närvarande är ute på remiss beräknas läggas fram för riksdagen under den senare delen av våren.

Den förenklade taxeringen avses att införas vid 1987 års taxering. I och med att den införs är också avsikten att fritidstaxeringen skall upphöra. Omöjligt är inte att det övergångsvis förekommer fritidstaxering i någon form. På vilket sätt och i vilken omfattning är dock något man inte vet något om idag. Beroende på de olika myndigheternas personalresurser blir också övergången kanske något varierande i de olika länen. I föredraget lämnades en uttömmande förklaring över de olika kriterier som skall komma att gälla för de olika typerna av deklarationer. De nuvarande "fullständiga" deklarationerna kommer givetvis att finnas kvar då inte alla deklarationsskyldiga kan falla inom de uppdragna ramarna för de förenklade deklarationerna. Preliminärt räknas dock med att vid 1987 års taxering skall de förenklade deklarationerna utgöra cirka 3,8 miljoner. Övriga deklarationer beräknas utgöra totalt cirka 3 miljoner. Likaså preliminärt beräknas att vid 1987 års taxering måste cirka 1—1,5 miljoner fritidsgranskas. Dessa torde i sin helhet utgöras av sådana löntagardeklarationer som ej är förenklade.

Det mycket intressanta och givande föredraget följdes av ett stort antal frågor. Ordföranden framförde årsmötesdeltagarnas tack till föredragshållaren.

I sin information till årsmöte erinrade ordföranden om de frågor som väcktes av avdelningsdirektör Göran Norén och som ännu ej var lösta. Föreningens framtid är för närvarande då den allt överskuggande. Frågan var även föremål för föregående årsmötes diskussioner. Under det gångna verksamhetsåret hade styrelsen vid ett flertal tillfällen diskuterat olika tänkbara lösningar. Någon fastare form hade de olika idéerna ännu inte fått. Detta mycket be-

roende på att någon definitiv tidsplan för genomförande av den förenklade taxeringen ännu inte finns. Allt är avhängigt riksdagens behandling av propositionen om den förenklade taxeringen.

Då ordet lämnades fritt till årsmötesdeltagarna gavs styrelsen flera goda råd och idéer om hur det fortsatta arbetet om föreningens framtid skulle bedrivas.

Efter det att diskussionen avslutats beslöt årsmötet enhälligt uppdra åt styrelsen att fortsätta det påbörjade utredningsarbetet i enlighet med de intentioner ordföranden redogjort för.

Avslutningsvis tackade ordföranden årsmötesdeltagarna för det intresse som visats under förhandlingarna och de värdefulla inlägg som gjorts i olika frågor. Han erinrade även om det allvar som i mycket präglat dagens möte och de både svåra och viktiga beslut som nu låg framför föreningen.

Efter årsmötet samlades flertalet mötesdeltagare till middag i Industrihusets restaurang tillsammans med inbjudna in- och utländska gäster.

Bo Hammengren

Redovisningskonsulten SRF är både rådgivare och samtalspartner.

Alla företag behöver en kompetent ekonomisk rådgivare. De som anlitar en Redovisningskonsult SRF får dessutom en kunnig samtalspartner med inriktning på framåtblickande och beslutsorienterad service.

Kunskap och engagemang.

Redovisningskonsulterna SRF har ett stort förtroende hos sina uppdragsgivare tack vare det personliga engagemang de visar. Med sin yrkeskompetens, breda kontaktyta och den aktuella informationsservicen från SRF:s kansli, har de möjlighet att hjälpa företag med små som stora problem.

Kvalificerad rådgivning.

Bakom sig har Redovisningskonsulten SRF ett kompetent kansli och tillgång till kvalificerade experter i företagsekonomi, skattefrågor, juridik, databehandling m m. Allt för att erbjuda sina klienter kunskap och service.

Därför svarar idag ca 700 Redovisningskonsulter SRF för ekonomiska och administrativa frågor åt 90 000 företag över hela landet och i de flesta branscher.

Vill du veta mer om SRF, kontakta kansliet. Så sänder vi trycksaken Goda Råd.

SRF

— företagarens nära rådgivare och samtalspartner.

SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FÖRBUND

Förbundsadress: Magasinsgatan 7 A, Box 143, 791 23 FALUN Tfn 023-181 30.

